

**Majaфра: gerst rekt de bloedvaten !**

HELDERZIENDE MAJAFRA, heeft ook aan „Aloha” een interview toegestaan en daarin heeft deze wonderdoener onthuld dat hij zich voor interviews door journalisten van kranten laat betalen. Vijftig gulden per interview. Aloha, dat maar een arm geval is, behoefde niets te betalen. Het kon zijn lezers onder het jongerenpubliek laten meegenieten van de mateloze zelfverheerlijking van Appie Frankenhuis, artiestennaam Majaфра. Vooral dat „artiestennaam” is onthullend voor deze man.

Hij heeft een record geboekt: in één week tijds zorgde hij er voor, dat 85 weggelopen honden en katten weer thuis kwamen. Maar ook op „medisch” terrein is de thans 65-jarige nog altijd actief. Hij is tegen medicijnen. Men leze slechts wat deze kwakzalver Aloha weet voor te schotelen:

**Keizersnede bij een koe**

EEN VEEVERLOSKUNDIGE verlosste een kalf met de keizersnede. Was dat onbevoegd uitvoeren van de diergeneeskunst? De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat dit het geval is. Als casatiemiddel werd aangevoerd dat de keizersnede bij vee niet meer gezien wordt als een veeartsenijkundige ingreep, maar als louter verloskundige hulp. Men kan spreken, zo werd aangevoerd, van een gewoonterecht, een gemeenschappelijke rechtsovertuiging van de groep belangstellenden met werking slechts binnen die groep belanghebbenden.

De Hoge Raad deelde die mening niet. Blijkens de geschiedenis heeft de Wet, aldus het arrest van ons hoogste rechtscollege, de strekking het instituut der veeverloskundigen en castreurs te beperken en de werkzaamheden der dierenartsen uit te breiden. Met die strekking zou het onverenigbaar zijn, de keizersnede, die ten tijde van de totstandkoming der wet aan veeverloskundigen niet was toegestaan, mede te begrijpen onder „uitoefening der verloskunst”.

„Ik zeg altijd: neem maar 3 grote borrels. Daar zit gerst in en gerst rekt de bloedvaten op. Jonge jenever is beter dan ouwe, want dat stijgt naar je hoofd. En verder: veel bladgroenten eten, levertraan, dat doe ik zelf ook, en aan sport doen, dat verrijkt de geest”.

Tijdens het gesprek met de man van Aloha gaat de telefoon. Majaфра neemt op: „Ja, dag mevrouw, hoe gaat het? Ja ja, die tijd dat u aan het gas wilde is wel voorbij hè? Daar heb ik u mooi doorheen geholpen. Waar hebt u pijn? Steek een kaars aan, leg de linkerhand op de zieke plek, neem 'n foto van Majaфра in de andere hand en dan komt het wel goed hoor. En denk om de sigaren hè, Ritmeester Gracia. Ja, dáááág”.

**Wat zegt U dokter ?**

DAGBOEKANIER VAN *Het Parool* (Henri Knap) heeft in het decembernummer van ons maandblad het verslag gelezen van de Televisier-uitzending onder leiding van Fons van Westerloo (blz. 51). In deze uitzending kreeg de kijker een beeld van de cursus die de Ned. Werkgroep van Praktizerende Genezers (NWP) geeft voor leken, die een opleiding voor „naturopaat” wensen. Onder die leken waren een loodgieter, een huisvrouw, een kantoorbediende, enz.

Het is Dagboekanieer opgevalen, dat een medicus dit gezelschap onderwijs geeft in de anatomie. Het is dokter D. Brussaard uit Utrecht. Dagboekanieer stelt deze arts in *Het Parool* van 13 december de vraag:

Wanneer u bloed constateert in uw ontlasting, wie raadpleegt u dan? De loodgieter, de huisvrouw, die oude heer, de kantoorbediende of zuster X?

Wat zegt u, dokter? En u helpt die mensen zelf opleiden...

**3364 TANDARTSEN**

OP 1 JANUARI 1971 telde Nederland 3364 tandartsen. De provincie Utrecht heeft verhoudingsgewijs het grootste aantal tandartsen, namelijk 5,2 tandartsen op elke 10.000 inwoners. Zeeland staat onderaan met slechts 1,5 tandarts per 10.000 inwoners.

Men kan in het algemeen zeggen, dat hoe groter een gemeente is, des te meer tandartsen er per 10.000 inwoners zijn. Zo is in gemeenten met minder dan 9.000 inwoners er slechts 1,1 tandarts per 10.000 inwoners. Maar in de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners is dit getal 3,4. Minister Stuyt heeft deze cijfers medegedeeld in een brief aan de Tweede Kamer.

**GENEESMIDDELENSTROOM**

NEDERLAND IS EEN belangrijke geneesmiddelenexporteur. Vorig jaar kon de geneesmiddelenindustrie voor 554,5 miljoen gulden uitvoeren. Nederland komt hiermee op de zesde plaats van de geneesmiddelen exporteerende landen. De laatste vijf jaar wordt door de Nederlandse geneesmiddelenindustrie steeds ruim dertig procent van de produktie in het buitenland, vooral de Europese landen, verkocht.

Berekend naar de prijs die de producenten er voor weten te bedingen „slikte” Nederland in 1970 voor een bedrag van 716 miljoen gulden aan geneesmiddelen. Daarvan kwam voor 401 miljoen gulden uit het buitenland. De rest was Nederlands fabrikaat.

**ONVERZADIGDE VETZUREN**

In verband met de belangstelling voor meervoudig onverzadigde vetzuren wijdde de Consumentengids van maart van dit jaar een publikatie aan het gehalte van deze vetzuren in margarine. In het augustusnummer van de Consumentengids geschiedde hetzelfde voor spijsoliën. Het hoogste gehalte aan de begeerde vetzuren blijken de zonnebloemoliën te hebben. Daarna volgen de sojaoliën (meestal gewoon als slaolie aangediend) en de maisoliën. De olijfoliën bevatten maar weinig van de vetzuren-met-de-lange-naam.

# Jack Chandu heeft nu een stichting: Totaliteitsdiagnostiek

JACK CHANDU, een goed zakenman, van vele astrologische markten thuis, krijgt een salaris van een door hemzelf opgerichte stichting „Totaliteitsdiagnostiek”. Zijn honoraria en de opbrengst van de boekenverkoop gaan in de kas van de stichting. Die stichting betaalt ook de wereldreizen van de heer Chandu.

Tegen Wim Henk Bakker van het Limburgs Dagblad vertelde Chandu, die tegenwoordig in Den Haag woont, dat de stichting een groot aantal medewerkers heeft, zoals een arts, een psychiater, een statisticus en vele andere deskundigen, „die mij helpen bij mijn onderzoeken”. Een aantal van zijn onderzoeken heeft Chandu nu gepubliceerd in een boek „De wonderbaarlijke wereld der toekomstvoorspellers”.

Wim Henk Bakker, onder de indruk van 's mans kennis van occulte zaken, wilde nu ook wel eens weten hoe dat magnetiseren gaat. Een vraag, die ook menige lezer van ons maandblad zich wel eens zal hebben gesteld. Chandu ontsluit het antwoord fraai met een serie termen uit zijn Oosters occult wereldje. Lees slechts wat Wim Henk Bakker opschreef uit de mond van de grote Chandu „Psychodiagnost, helderziende, astroloog en beoefenaar van vele zogeheten parawetenschappen”, zoals hij bij de lezers van het Limburgs Dagblad wordt ingeleid. Lees en oordeel:

*„Jack Chandu grinnikt met een hoog lachje, dat niet goed bij zijn uiterlijk past. Hij kijkt me vervolgens taxerend aan, ontdekt kennelijk niet al te veel cynisme op m'n gezicht en zegt: „Mensen, die goed thuis zijn in de Oosterse mystieke begrippen hetgeen ik zal zeggen gemakkelijker”. Dan wijst hij op het Yang-yinprincipe uit het Taoïsme, zoals te vinden bij de Chinese filosoof Lao Tsz en het verstoorde evenwicht tussen Yang en Yin, dat door magnetiseren te herstellen zou zijn. Waarmee het voor een gewoon mens allemaal maar moeilijker wordt”.*

En wij, die dachten, dat het verstoorde evenwicht tussen Yang en Yin alleen maar door een aantal acupunctuurnaalden kon worden hersteld!

Nog even een paar woordjes uit het boekje van Chandu „De wonderbaar-

lijke wereld der toekomstvoorspellers”: „De mens is een produkt van de erfelijke eigenschappen en de omstandigheden waarin hij is grootgebracht. Bovendien is hij gebonden aan kosmische ritmen, zoals de astrologie die leert”.

Chandu geeft niet alleen adviezen aan enkelingen, maar ook aan (buitenlandse) bedrijven met bijvoorbeeld zo'n 8000 man personeel. Maar dat gebeurt altijd op topniveau, onder strikte geheimhouding. „Dat is dan ook de reden, dat ik op de beurs niet speculeer, of adviezen daarover geef”.

Hij geeft adviezen, die tot stand komen na gesprekken met de betrokkenen en met behulp van de horoscoop en andere diagnosemogelijkheden uit de wereld van de „grenswetenschappen”. Soms ook hypnotiseert of magnetiseert Chandu.

---

## Kant-en-klare spinazie

DE MOEDER DIE haar baby kant-en-klare spinazie uit een potje geeft, kan dat met een gerust hart doen. Uit een onderzoek van de Consumentenbond is gebleken, dat deze spinazie hygiënisch wordt toe bereid. Ze is echter wel erg fijn gemaakt en daardoor alleen geschikt voor baby's tot ongeveer acht maanden.

De Consumentenbond had kritiek op de onvolledige informatie op de etiketten. Wat het bewaren van geopende potjes betreft, werden er zelfs verkeerde adviezen gegeven; één fabrikant vermeldde, dat de spinazie na opening nog vierentwintig uur kan worden bewaard en een ander dat dit wel drie dagen mogelijk is. Terwijl bewaren hier helemaal uit den boze is, omdat zich dan het giftige nitriet kan ontwikkelen. In verband hiermee raadt de Consumentenbond aan geen potjes spinazie te nemen, die meer bevatten dan in één keer wordt opge maakt.

---

## Adresverandering

Verzuim niet bij adresverandering even de wijziging mede te delen aan het correspondentieadres **Oranjestad 6 te Hilversum**! Dan hoeft U niet bevreesd te zijn één nummer van dit interessante maandblad te moeten missen.

## Hoe Van de Moosdijk Belgen geld uitperste

IN DE VIJF gevallen van oplichting, die Willem van de Moosdijk ten laste zijn gelegd is ook de volgende in-en-in trieste zaak, vertelde Jan van Keulen onlangs in Het Vrije Volk. Hij had, naar aanleiding van het faillissement van de „kruidendokter” van Casteren een gesprek met de heer M. Eerenberg te Hilversum. Die, zoals onze lezers weten, over een indrukwekkend dossier over de „Raspoetin van Brabant” beschikt.

Op 25 mei 1932 werd in het Belgische Assebroek Jackie Le Comte geboren. De plaatselijke arts A. Ghyselen stelde vast dat de jongen door prenatale hersenbeschadiging permanent zwakzinnig zou blijven. Later werd Jackie Le Comte voor 90 procent invalide verklaard. De jongeman kan niet zonder verdere verzorging door het leven.

Dokter Ghyselen rapporteert aan de Sociale Voorzorg: „In eer en geweten durf ik te verklaren dat hier geen enkele specifieke therapie mogelijk is en dat de letsels, die de patiënt vertoont, definitief zijn”.

Vader Le Comte, eveneens invalide, moet rondkomen van een sociale uitkering. Op zijn 60ste verjaardag ontvangt hij van de verzekering 60.000 Belgische franken. „Dat geld is voor Jackie als wij er niet meer zijn”, wordt besloten. Maar in 1969 horen ze van de wonderdokter in Casteren. Ze gaan er heen: Jackie met zijn vader en moeder.

„Uw droeve dagen zijn voorbij”, zegt Van de Moosdijk. „Ik zal die jongen eens vlug genezen”. En zo overtuigend sprak de „kruidenspecialist” (aanhalingstekens van ons, red. M.t.d.K.) dat de ouders van Jackie 74.000 Belgische franken (5.300 gulden) betaalden voor een zak waardeloze kruiden. De ouders hadden gevraagd of het niet wat minder kon. Ze hadden het toch al zo moeilijk.

Het antwoord was: „U kunt kiezen of delen. Ofwel u betaalt de 74.000 franken, en uw zoon geneest, of u betaalt niet en hij blijft een sukkelaar. Maar dan bent u, vader en moeder, verantwoordelijk voor zijn ongeluk. Dan hebben jullie meer van het vieze geld gehouden dan van jullie kind”.

Tegen deze argumentatie van Van de Moosdijk konden vader en moeder Le Comte niet op.

**Jackie le Comte is nog even zwaar gehandicapt als vóór de kruidenkuur. Maar het leed bij de ouders is alleen nog maar groter, omdat ze weten terwille van hun kind op zo'n afschuwelijke manier te zijn bedrogen.**

# In Londen is een school voor „de goddelijke gave”

IN UTRECHT LEIDT de Ned. Werkgroep van praktizerende genezers „naturopaten” op — de kwakzalvers van de toekomst. Maar Londen is niet achtergebleven. Daar is een school, waarvoor geen enkele kennis nodig is. Slechts de goddelijke gave is nodig. En... een beetje toneeltalent! Dat is de school voor gebedsgenezers.

Sinds de school begin 1971 van start is gegaan, aldus een medewerker van Het Vrije Volk, zijn er al vijftig geslaagden afgeleverd. De school ligt in een rustig afgelegen huis in het zuiden van de stad.

„Bovenmeester” is de 38-jarige Ron Eager, vroeger beter bekend onder zijn toneelnaam Ronny Martin. Hij trad jarenlang op in theaters en cabarets, waaronder het vroeger om zijn naaktshows beroemde Windmill Theatre in Londen. „Ik leidde een typisch showbusiness-leven vol met drank en feesten”, vertelt hij.

„Ik had toen geen enkele belangstelling voor gebedsgenezing, ik was niet eens bijzonder gelovig”. Maar toen werd hij ernstig ziek. Een medische behandeling hielp niets, zegt hij. Hij kwam er pas bovenop, nadat een gebedsgenezer hem door handoplegging had „bestraald”.

„Ik kreeg toen vanzelf belangstelling voor deze zaak”, aldus Ron Eager. „Toen mij bovendien door verscheidene mediums werd verzekerd dat ik ook de gave tot genezen bezat, besloot ik mijn leven eraan te wijden”.

Wat is nu precies gebedsgenezing? „Een goddelijke gave. Een genezer is alleen maar een medium tussen God en de patiënt. Als God beslist dat iemand moet genezen, brengt hij op ons de kracht over om het te doen. De patiënt hoeft niet eens in dezelfde kamer te zijn. Wij kunnen elke afstand overbruggen”.

Op de school brengt Ron de techniek van het genezen over op andere mensen, die „plotseling” hebben ontdekt dat zij bovennatuurlijke krachten bezitten. Met de medewerking van vrijwilligers leert hij zijn studenten, hoe en waar ze hun handen moeten plaatsen. „Sommige mensen hebben een natuurlijke vaardigheid en kunnen het meteen, bij anderen duurt het wat langer”, vertelt de meester. Hij neemt leerlingen aan uit alle rangen en standen, zoals daar zijn straatvegers en huisvrouwen, beroepschauffeurs en bankdirecteuren.

**Ootmoedig**

WAT DE CURSISTEN vertellen

over hun beweegredenen en ervaringen, vertoont een opvallende gelijkheid met de getuigenissen in de kringen van broeder Maasbach of Billy Graham. Allen zijn gewone, ootmoedige stervelingen. Allen waren zondaars, die wel van een lolletje hielden, vóór ze zich bekeerden en hun goddelijke gaven ontdekten. Neem nu Wally Pell, een vorkheftruckbestuurder: „Ik ben maar een gewone arbeider, en godsdienst deed me niet zoveel. Uit nieuwsgierigheid ben ik eens meegegaan met mijn broer, die zijn zieke zoontje naar Ron bracht. Hoewel het een erg warme dag was, voelde ik tijdens de genezing mijn handen helemaal koud worden. Toen wist ik dat ik de gave ook bezat. Voor dat gebeurde, was ik een behoorlijk zware drinker, maar nu raak ik geen druppel meer aan”.

Huisvrouw Margaret Waving vertelt in grote lijnen hetzelfde verhaal.

De cursus veranderde haar hele leven, en het handopleggen werd een vrijetijdsbesteding, waar zij veel volvoering van geniet.

De wonderdoktersschool is niet duur, dat moet gezegd. Een cursus van twaalf weken kost 20 penny (f 1,68) per les. Een handoplegging door Ron of een van zijn pupillen is zelfs nog goedkoper: deze kost helemaal niets. Zoals Ron het uitdrukt: „Je kunt Gods werk niet met geld laten betalen”.

*Twee foto's bij het artikel laten zien hoe deze „toneelopleiding” in zijn werk gaat: de eerste stap is het leren plaatsen van de handen op diverse lichaamsdelen van de patiënt. De cursisten dragen korte of lange witte jassen. Een andere foto laat een groep cursisten zien, bezig met het instuderen van het „genezen op een afstand”; de patiënt hoeft er niet eens bij te zijn!*

## ZWARTE MAGIE wordt in Engeland steeds populairder

TOT GROTE verontusting van de geestelijkheid wordt zwarte magie in Engeland steeds populairder. De groeiende belangstelling voor het occulte manifesteert zich o.m. in de stijgende verkoop van hypnotische grammofonplaten en het toenemend aantal duivelsculden.

In Engeland, vertelt Het Vaderland, een blad dat altijd ruime aandacht aan deze zaken besteedt, hebben zich de laatste tijd bizarre dingen voorgedaan. Die worden dan toegeschreven aan zwarte magie: het lijk van een kind werd uit het graf gestolen; een jongeman hing zichzelf op nadat zijn vriendin hem „behekst” had; een andere jongeman werd vervolgd wegens moord nadat het lijk van de kleinzoon van een burggraaf was gevonden bij een met bloed bevleete brief met de woorden „gegroet zij satan”. Op de andere kant van het papier stond het Onze Vader achterstevoren geschreven.

„Dit is een probleem, dat de kerk de laatste 200 jaar niet meer onder

ogen heeft behoeven te zien,” zei de eerwaarde Tom Willis op een synode in Noord-Engeland.

„Maar overal in het land ontdekken de priesters op het ogenblik, dat zij duivels en boze geesten moeten uitbannen,” zo zei deze Anglikaanse geestelijke verder. „De mensen wenden zich af van materiële zaken als automobielen en koelkasten; het bovennatuurlijke wint terrein. Steeds meer mensen beginnen te knoeien met voorspellingen, séances, tovenarij en zwarte magie.”

Volgens de politie zijn sommige leden van de naar raming 18 zwarte-magie-groepen in het gebied van Londen gerespecteerde zakenlieden. Zij voeren naaktdansen uit en houden „zwarte” kerkdiensten. Door hun zwarte magie worden zij een gemakkelijke prooi voor chanteurs, aldus de politie.

Afpersers beleven gouden tijden aan de groeiende belangstelling voor het occulte. Soms worden Westindische immigranten, die geloven in de voodoo-achtige

„juju” magie, hun slachtoffer. Een gebedsgenezer uit Birmingham is onlangs tot 8 jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij een vrouwelijke immigrant 670 pond sterling had afgezet voor het weggagen van boze geesten met bizarre technieken als het zalven van de vrouw met olie en het hebben van geslachtsgemeenschap met „boze geesten”.

Doordat steeds meer mensen worden gefascineerd door het occulte, neemt ook de belangstelling voor het spiritisme toe. In de spiritistische boekhandel in Londen's Great Queen Street wordt op het ogenblik ontzettend veel verkocht. De nieuwste bestsellers zijn „Door de mist”, „Ik hoor een stem” en „Het leven begint na de dood”.

Een Londense restaurateur weet bekwaam munt te slaan uit de rage. Hij heeft in Londen een somber „café macabre” geopend dat versierd is met gipsen skeletten en tafels in de vorm van doodkisten.



## Luguber geval van kwakzalverij

Een vreemd geval van kwakzalverij heeft zich in Italië voorgedaan. Daar hield een vrouw, die als kwakzalver optrad, vier dagen lang het lijk vast van een van haar slachtoffers. Zij weigerde de weduwe de toegang tot haar woning in Milaan. De politie kwam er aan te pas, die de deur forceerde. Het lichaam van de overledene was al in staat van ontbinding.

De vrouw werd gearresteerd. Bij het onderzoek bleek zij van geboorte een Duitse te zijn, Ingeborg Stern genaamd. Zij kwam uit Dresden en was vijftien jaar geleden in Milaan gaan wonen. Daar gaf zij zich uit voor wonderdokter. Zij was al eerder in aanraking geweest met de politie voor het onbevoegd uitvoeren der geneeskunst met dodelijke afloop.

Het slachtoffer bleek de 44-jarige Contiglozze te zijn, een bewoner van Rome, die economie had gestudeerd en verbonden was als expert in economische zaken aan een instantie van de Europese Economische Gemeenschap. Hij was ongewoonlijk ziek en had zich in wanhoop door de Duitse laten behandelen.

## WIE HELPT WIE

WIE HELPT WIE is de titel van een informatieboekje, dat als vraagbaak voor huisartsen, andere groepen van medische specialisten, paramedici, maatschappelijk werkers, wijkverpleegsters enz. is bedoeld.

Het boekje bevat adressen en opnamen van het werkterrein van alle landelijke organisaties die op het gebied van de gezondheidszorg voor lichamelijk of zintuiglijk gehandicapten werkzaam zijn. Daarnaast is een samenvatting gegeven van de maatregelen die van de zijde der overheid

DE NUMMERS van dit register verwijzen - evenals dat met de jaargangen te beginnen met 1968 het geval is - naar de bladzijde n. In de jaren voor 1968 werd eenvoudig verwezen naar de nummers van de maandbladen. Voor wie over de losse exemplaren beschikt, volgt hier een sleutel van de paginering van de voorpagina's van de verschillende nummers van het Maandblad tegen de Kwakzalverij, in 1971 verschenen.

Januari blz. 1, februari blz. 5, maart blz. 9, april blz. 13, mei blz. 17, juni blz. 23, juli blz. 27, augustus blz. 31, september blz. 35, oktober blz. 39, november blz. 43, december blz. 49.

Aardstralen .....	1	Horoscoop .....	7	Neushoorns bedreigd .....	26
Acupunctuur .....	36, 43, 48	Houdini (en Houdin) .....	3	Niehans, prof. Hans t	
Alphen, Huib van t .....	30	Hygiëne .....	24	(cellentherapie) .....	41
Aphrodisiac .....	26	Hypnose .....	28	Occultisme (tv-serie Zienstijze) .....	17
Armband (met magneetjes) .....	24	Index 1970 .....	8	Paardemest .....	20
Armgaard, prinses — .....	31, 35	Issels, dr. Joseph .....	1, 4, 11, 38	Paramedische werkers .....	20
Artsen op rand van kwakzalverij .....	49	Jacobson, mr. J. D. .....	6	Pendel (kwakzalversapparaat) .....	25
Arigo, Zé, spiritist .....	37	Johnson, dr. M., Lund, gast-		Peters (staatscommissie —) .....	1
Aslan, prof. ....	7	docent parapsychologie .....	27	Placebo's .....	35
Astrologie .....	9, 18	Jongepier, bekeerde		Prinse-Corte, E. (van Standaard-	
Bakker, dr. L. F. ....	35, 51	magnetiseur .....	30	buiten) 10, 12, 15, 21, 30, 39, 40	
Beestjes in de oren .....	45	Kalenderactie Pro Juventute .....	48	Procaine (in KH3) .....	7
Bender, prof. Hans —		Kel snijden .....	4	Pseudo-anesthetist .....	4
Freiburg (i.B.) .....	26	Kersenhakhoust .....	41	Pseudo-anesthetist .....	25
Bergen, Martien van — Elst,		Kinderhemdjes .....	38	Reispielen .....	29
Paragnost .....	52	KH 3 (prof. Aslan) .....	7	Reston, James (acupunctuur) .....	48
Bernhard, prins (acupunctuur) .....	36, 43	Khotso Setoentsa, toverdokter .....	29	Rijks Voorlichtings Dienst .....	31
Bezwaarding (Commentaar) .....	35	Knap, Henri A. A. R.		Schoolproject spiritisme .....	22
Bitter in de mond .....	48	(Dagboekantier) .....	18, 46	Schoonheid per post .....	10
Blackie, dr. Margie .....	34	Knopen in de wol .....	46	Seeland, A., helderziende .....	47
Blinddoek .....	2, 28	Koffiebaden .....	33	Sidney, Sir Phillip — (horoscoop) .....	7
Board, Lillian (Engelse atlete) .....	4	Koningshof, Haerzultens		Slow, Young Chal —,	
Brown, Rosemary .....	29	(vasolastine) .....	38	acupuncturist .....	36, 43
Brusseard, D., arts .....	51	Kruidengids .....	22	Sipers, Jan — .....	44
CA 15 (geneesmiddel dr. Issels) .....	2	Kruidenhuis De Magneet .....	24	Softenoproces .....	2
Cantineaux, A. P. H.,		Kruidennegocle Jan Sipers,		Soleil, Madame, Franse	
magnetiseur .....	32	Elslo .....	44	waarzegsters .....	11
Capsulevorm geneesmiddelen .....	9	Kruisinga, Staatssecretaris .....	20, 24	Somnambule, Mme. Romani,	
Collard-Vittali .....	37	Kruger, Paul, Schat van — .....	29	op Alkmaarse kermis .....	46
(helderziende Margot) .....	37	Kruseman, mr. G .....	1	Spiraalveren (matras) .....	2
Contactlenzen .....	23, 26	Kwakzalver (anecdotes) .....	28	Spiritisme .....	3, 21, 22, 29
Cosmetica .....	25	Kwakzalversrapport		Staatscommissie-Peters .....	1
Croiset, Gerard .....	10, 26	(zie Staatscommissie)		Standaardbuiten, wonderdoenster	
Croiset junior bij prinses		Leeuwen, Van .....	38	van — zie mevr. Prinse-	
Armgaard .....	31, 35	Librium .....	37, 48	Corte, E.	
Diagnose stellen .....	35	Liefdesmiddel .....	26	Systeendenken in gezond-	
Drugs .....	5, 9, 27	Luchtbevochtigers .....	10	heidszorg .....	33
Duys, Willem .....	3, 9	Luminal per postorder .....	49	Televizier Avro (cursus NWP) .....	51
Eerenberg, M. ....	9, 35, 42	Maasbach, John .....	13	Tenhaeff, prof. dr.	
Enzymen (zaagsel en —) .....	33	Maex, dr., Mechelen .....	34	W. H. C. ....	13, 23, 27
Enzypharm, Soest .....	38	Magneet(armband) .....	24	Toekomstvoorspelling '72 .....	52
Feldsjer-systeem (Sowjetunie) .....	20	Magneet (kruidenhuis) .....	24	Tokuda, Hiroshi, Japanse	
Fonteln der Gezondheid (Madrid) .....	20	Mao-citaten bij wonder-		enzymen- en zaagselgezeer .....	33
Gehandicapt kind		genezingen .....	38	Toverdokter uit Transkel .....	29
(ouders bedrogen) .....	41	Margarine-reclame .....	19	Unitologie .....	14
Gebedsgezellig .....	13	Margot, helderziende t		Uyldert, Mellie .....	17
Geneesmiddelenconsumptie .....	30	(Collard-Vittali) .....	37	Vasolastine .....	38
Gezondheidszorg .....	33	Markante facetten		Verbrugh, H. S., arts .....	45
Griezelreisljes door Engeland .....	29	(artikelen-serie) .....	39, 43, 49	Vermageringskruiden .....	24
Groot, A. P. N.		Mergplijjeszalf .....	8	Vermageringskuren .....	4
de .....	14, 31, 39, 43, 49	Mességué, Maurice .....	11	Vitamine, reclame .....	4
Halvaret .....	30	Migrainegenezing (Maex) .....	34	Vleugels, Carolus .....	25, 52
Handelsblad NRC .....	5, 45	Moosdijk, Willem van de		Volkstelling .....	13
Hekserij, moderne — .....	6	3, 5, 9, 10, 15, 16, 29, 35, 36, 42		Wichelroede .....	1, 12
Helderziendheid .....	26	Id. faillet .....	50	Wiener Blut (occult) .....	3
Heyligers, Roswinkel .....	22	Mullenders (pastoor) .....	15	Wings (alias van Carolus	
Hiaat, Het — .....	49	Naturopathenopleiding van de		Vleugels) .....	25, 52
Homoeopathie in Engeland .....	34	NWP .....	45, 46, 51	Zaagselbaden .....	33
Hoogtezonnen .....	20	Ned. Werkgroep Praktiserende		Zielsverhuizing (in Ecuador) .....	16
Hoppen, John F., Aken .....	13	Genezers (NWP) .....	13, 45	Zorab, G. A. M. ....	15, 23

voor deze groepen van gehandicapten zijn genomen.

De oplage van deze eerste druk van het 96 pagina's tellende boekje „Wie helpt wie?” is 30.000 exemplaren.

Deze voor Nederland nieuwe en unieke uitgave kwam tot stand op initiatief van het Prinses Beatrix Fonds, die de uitwerking toevertrouwde aan een werkgroep, die echter verzuimde

om de Vereniging tegen de Kwakzalverij, die over zeer goede informatie beschikt in de adressenlijst onder te brengen.

Ook particulieren die belangstelling hebben voor het boekje „Wie helpt wie?” kunnen dit bestellen door f 3,— over te maken op giro 700.000 ten name van Prinses Beatrix Fonds, 's-Gravenhage.

Bestuur van de Vereniging tegen de Kwakzalverij: A. P. N. de Groot, Arts te Hilversum, Voorzitter; E. Mijnaerends, Tandarts te Amsterdam; Mevr. J. W. J. Vermeulen, Berkenrodestraat 23 te Haarlem, Secretaresse; L. Brest te Amsterdam, Penningmeester; Mr. J. E. Goudsmit, Kantonrechter te Haarlem; J. J. Aukema, Dierenarts te Steenwijk; Mr. J. D. van den Berg, Vice-President Arrondissements-Rechtbank te Arnhem; J. E. Bulter, Apotheker, Farmaceutisch Inspecteur van de Volksgezondheid te Zwolle; P. L. Stal, Arts te 's-Gravenhage; J. van Baak, Dermatoloog te Utrecht; J. M. de Haas, Tandarts te Heemstede; Mejr. Drs. P. H. van Marle, Apotheker te 's-Gravenhage; J. W. Gosker, Inspecteur van Politie te Arnhem; J. Noord te Amsterdam.

Lidmaatschap van de Vereniging incl. Maandblad min. f 10,—; voor studerende f 2,50. Adres voor het opgeven van leden en abonné's: Oranjelaan 6, Hilversum. Penningmeester: L. Brest, Argonautenstraat 19a, Amsterdam-Zuid. Postgiro van de Vereniging 32237 te Amsterdam. Gem. Giro K 1672.

DRUKKERIJ SYSTEMA B.V.  
Amsterdam

BLZ. 10

Abonnement per jaar franco per post  
bij vooruitbetaling f 10,—;  
studerende f 2,50

Correspondentie Oranjelaan 6, Hilversum.