

TEGEN DE KWAKZALVERIJ

REDACTIE-ADRES: J. Th. Balk, Keizerberg 54, Amsterdam-Z.

Opggericht 1 Januari 1881

Alles over een drugkam

 IN ONS FEBRUARINUM-MER hebben wij melding gemaakt van dat wonderlijke gegoochel met het woord „drugs”, waarbij het van bepaalde zijde maar wordt voorgesteld alsof „pilletjes tegen de zenuwen”, door de arts voorgeschreven, ook drugs zijn in de zin, waarin het grote publiek dat o-zo-zwaar geladen woord „drugs” opvat. Het gevolg van een en ander kan zijn, dat sommige patiënten goede geneesmiddelen gaan wantrouwen. Volgende stap: dan maar de kwakzalver.

Zijn er trouwens ook niet onverlaten onder die kwakzalvers, die hun patiënten voorspiegelen: ik schrijf niet van die „verdovende middelen voor”, maar „zuivere waar van moeder natuur”?

De biljetjes die in Amsterdam af en toe worden aangeplakt en waarin de doktoren worden aangeduid als de „drug”-verkopers van de staat zijn nog niet verdwenen. Al is de tekst veranderd. Een nieuwe aanval op de medische stand, ook weer op zo'n papiertje van negen bij vier centimeter gedrukt, vermeldde: „Bestrijd de artsen image - ontnem hen hun machtspositie”.

Dat er sprake is van een echte „sticker”-campagne bij het opplakken van deze biljetjes - en de geldmiddelen om de biljetjes te laten drukken zijn er dan toch maar - bleek wel uit een ander exemplaar in de serie, dat onverbloemd het drug-gebruik propageerde:

„Breek de zenuwinrichtingen open
Red de stof jeugd
die daar geestelijk vermoord
worden (sic)
stof moet vrij”

Daar komt de aap uit de drug-mouw: hier zijn ongegeneerd drugpropagandisten aan de gang en een van de middelen daarbij is, zoals het andere biljetje het uitdrukt, „de artsen image” te breken.

Wij zullen ons op deze plaats beperken tot het signaleren van deze

Na verloren strijd nog een nabrander van prof. Tenhaeff

PROF. TENHAEFF, die nu moet gedogen, dat een geleerde, met wie hij blijkbaar niet veel op heeft, dr. Johnson uit het Zweedse Lund als gastdocent parapsychologie te Utrecht zal optreden, bespeelt de communicatiemiddelen goed. Want in een groot aantal dagbladen kon men lezen, onder de titel „Internationale bijval voor Tenhaeff”, dat bij het Parapsychologisch Instituut te Utrecht de brieven blijven binnenstromen, waarin wordt aangedrongen op behoud van het instituut.

Overigens - de brieven komen wel op verzoek binnen. Want de studievereniging voor parapsychologie heeft aan hoogleraren over de hele wereld gevraagd naar hun mening over het werk van prof. Tenhaeff. „Men roemt vooral de multi-disciplinaire aanpak van prof. Tenhaeff”. In het bericht volgt dan nog een tirade, gericht tegen de heer Johnson, die „naar de mening van prof. Tenhaeff volstrekt onvoldoende kennis heeft van de parapsychologie”.

Tegen een verslaggever van Het Parool zei de heer Tenhaeff zelfs:

propaganda. Maar we willen toch wel onze verbazing uitspreken over een typisch voorbeeld van alles over één drug-kam te willen scheren in het blad van de KRO Studio. Daar vonden wij in een artikel, natuurlijk weer een van de vele artikelen over drugs, twee illustraties naast elkaar. Eén van een injectiespuit en een ander van een kopje koffie.

Het onderschrift „drugs” legde de band tussen het kopje koffie en de injectiespuit met een „hard drug”: „Opium: 'n drug . . . maar koffie ook”. Nu nog daargelaten, dat men opium niet met een injectiespuit toedient, maar men zou zich een van wat meer verantwoordelijkheidszin getuigende houding tegenover het grote goed van de volksgezondheid kunnen denken.

„Johnson is een kneus - een legerpsycholoog die alleen maar een agressietest heeft gedaan en enkele onbenullige artikelen heeft geschreven. Een man zonder middelbare schoolopleiding, een natuurkundige via enkele cursussen. En die man moet mij opvolgen?” Prof. Tenhaeff beschuldigt er dan nog prof. Van Pareren van dat deze het Parapsychologisch Instituut wil „inpijken”.

„Zijn ontroering nauwelijks de baas, struikelend over zijn woorden”, aldus de verslaggever van Het Parool, „zegt hij (namelijk prof. Tenhaeff): „Er wordt een aanslag gepleegd op een stuk Nederlandse cultuur”.

Scheldpartij

„Kwestie opvolging van prof. Tenhaeff onttaardt in grove scheldpartij”, zette de Twentsche Courant boven een uitvoerig bericht van haar correspondent te Utrecht over een polemiek in het Utrechtse Universiteitsblad „U” tussen drs. ir. S. A. Schouten, medewerker aan het psychologisch laboratorium van de subfaculteit der psychologie en prof. Tenhaeff.

Na een vurig pleidooi te hebben gehouden voor de benoeming als zijn opvolger van prof. Onette Bächler, die reeds vele jaren parapsychologie te Santiago de Chile doceert, haalt prof. Tenhaeff de beide andere door hem afgewezen kandidaten, Johnson en Keil, over de hekel. Van Keil zegt prof. Tenhaeff, dat deze een waarde-loze figuur is. Johnson noemt hij een „broddelaar op het gebied van de parapsychologie”.

Het is duidelijk, aldus besluit de correspondent van het Twentse blad, dat prof. Tenhaeff, de waardige grijsaard in het Utrechtse universiteitsleven, zich in de hoek van de schelden-den heeft laten dringen door een wetenschappelijke opstelling hem opgedrongen door jongeren van het Utrechtse instituut voor parapsychologie.

Neen, onder hypnose kan men niet alles laten doen

HYPNOSE IS geen kwakzalverij, geen voor-de-gek-houderij. Het is een weinig gebruikte medische techniek. Onlangs heeft de Amerikaan dr. Nathan Fleischer in Amsterdam een praktijkcursus gegeven voor dertien psychologen, een arts en twee tandartsen.

De redacteur wetenschappen van Trouw vroeg of hypnose ook in Nederland wordt toegepast. Een van de twee aanwezige tandartsen antwoordde: Weinig. In mijn particuliere praktijk heb ik er ook zelden aanleiding voor. Wanneer de verdovingsinjectie volgens de regelen der kunst wordt gegeven is hij volkomen pijnloos. Maar ik heb ook een praktijk in een gevangenis, en daar krijg ik nogal eens mensen met volledig verwaarloosde gebitten en een geweldige angst voor de tandarts. In die situatie heb ik hypnose toegepast, en steeds met succes.

Een wetenschap is de hypnose intussen wel geworden. Elk verband tussen hypnose en magie is al lang achterhaald. Iedereen kan het leren, iedereen kan het ondergaan (tenzij hij het bewust niet wil), de techniek is beschreven.

'Maar is 't nu moreel verantwoord', vroeg de redacteur van Trouw dr. Fleischer, 'die techniek toe te passen op patiënten die niet in de gelegenheid waren om daar al of niet hun toestemming voor te geven, omdat u het ze gewoon niet van te voren vertelt'.

'Dat vind ik wel', zei hij. 'Tenslotte help je ze alleen maar, en om die hulp hebben ze wel degelijk gevraagd. Dat een patiënt onder hypnose geheel onder de invloed zou zijn van de hypnotiseur is beslist niet waar. Het is gewoon niet mogelijk om iemand iets te 'laten' doen wat tegen zijn wezen in gaat. De patiënt beseft onder hypnose ook wel degelijk zijn eigen belangen, en als die in gevaar komen 'ontwaakt' hij onmiddellijk uit zijn toestand'.

Dr. Fleischer geeft daarbij twee boeiende voorbeelden. In een demonstratieproef bracht hij eens iemand in diepe hypnose en liet daarna een medewerker binnenstormen en 'Brand, Brand!' roepen. De proefpersoon was, geheel bij de tijd, aanzienlijk eerder de deur uitgevlogen dan de overige aanwezigen.

Een ander geval had een aanzienlijk onverwachter verloop. Fleischer had een proefpersoon gesuggereerd dat zijn handpalm ongevoelig voor

pijn was, en wilde dat testen door er heel even een lucifer bij te houden. De proefpersoon trok tot ieders stomme verbazing zijn hand weg. Hij bleek een streng orthodoxe jood te zijn, die er hevig bezwaar tegen had dat Fleischer op de sabbat een lucifer aanstak. Een herhaling van de proef, waarbij een naald werd gebruikt om de gevoelloosheid aan te tonen, verliep daarna geheel volgens de verwachting.

'BLINDEMANNETJE' spelen

DAGBOEKANIER VAN Het Parool geeft in zijn blad het volgende bericht weer, dat hij in het Maandblad tegen de Kwakzalverij vond:

Een 17-jarige scholier, Tom Verfurden uit Warnsveld heeft op Sinterklaaszaterdag geblinddoekt met de bromfiets een rit gemaakt door de binnenstad van Zutphen. Hij wilde hiermede aantonen, dat hij de illusionist David Berglas kon evenaren, die geblinddoekt autoritten heeft gemaakt in de tijd, dat hij met opvallend succes illusionistische trucjes voor de VARA-televisie uithaalde. Zouden ze in Warnsveld ook al van die doorzichtige blinddoeken hebben?

Dagboekanieer voegt hier een persoonlijke herinnering aan toe. Ik heb, vertelt hij, vóór de Tweede Wereldoorlog een toen heel bekende „helderziende" (ik zal zijn naam niet noemen, de Duitsers hebben hem omgebracht) geblinddoekt door Arnhem zien rijden.

Van tevoren werd de blinddoek „gecontroleerd". Ondoorzichtig, luidde de conclusie.

Pas veel later bleek, dat die blinddoek van een weefsel was, dat héél doorzichtig werd als je hem uitrekte. Met andere woorden: juist als iemand hem je héél stevig ombond kon je er perfect doorheen kijken.

Uiteraard is die Tom een slimme jongen, die eens wou laten zien, dat de heer Berglas de mensen voor het lapje houdt, dat hij voor zijn ogen bindt. Het zal niet helpen, Tom. De sukkel wil len zo graag geloven, en dan gelóóf je. Maar ik gelóóf het wel, als je begrijpt wat ik bedoel.

Trouwens, wie wel eens „blinde-mannetje" heeft gespeeld weet, dat je ook zo langs je neus weg nog héél aardig kunt rondkijken. Het bedrog hoeft niet eens altijd zo ingewikkeld te zijn," besluit Dagboekanieer.

Kwakzalver had tramhalte voor de deur

In het Leidsche Dagblad vertelde Dolf Schnaar het een en ander over de kwakzalver Sequah. En passant liet hij daar iets op volgen over een kwakzalver, die in Leiden furore wist te maken.

Zo woonde er in het eerste decennium van deze eeuw een kwakzalver De Haas op de Haagweg tussen „de houtzaagmolens van Mannekus" en „de Vink" op een riante villa „Habib Percara", het huis staat er nog!

Hij had zulk een drukke praktijk, dat er van de stoomtram tussen Leiden en Den Haag, die destijds reed, een speciale halte vóór zijn deur was! De man werd verscheidene malen verbaliseerd voor het onbevoegd uitvoeren van de geneeskunst, kreeg hoge boeten, maar dat deerde hem niet, hij verdiende méér dan genoeg!

In diezelfde tijd was er ook een „wonderdokter" in het Overijsselse Twente, wiens praktijk even druk was. Zelfs nog drukker, want men kon alleen behandeld worden als men een week van tevoren besprak!

Ook hij kreeg bezoek van de politie om hem te verbaliseren: „U bent onbevoegd" - etc.

Doch dit ontkende de „kwakzalver". Hij toonde tot stomme verbazing van de politie, een bul waaruit bleek dat hij aan de Utrechtse universiteit zijn arts-examen met goed gevolg had gedaan: „Ja ziet u, als arts verdiende ik hier te weinig voor mijn gezin en nu heb ik het maar over een andere boeg gegooid en mij als kwakzalver gevestigd en u weet nu wel met wát voor een groot financieel succes!"

Hij werd dus niét bekeurd, doch ontving wel een berisping van het Medisch Tuchtcollege, waarna hij uit het dorp vertrok en zich elders in een stad als arts vestigde!

Doch ook in déze, in ónze tijd zijn er „boertjes" - dat is èchter! - en andere wonder-genezers, zoals een bekend man nog onlangs voor de zoveelste maal veroordeeld werd, een man die een riante bungalow bewoont en zijn peperdure, doch waardeloze kruiden tegen honderden gulden aan de goedgelovige man in Nederland en België verkoopt! U kent hem wel!

Bedenk dat de diagnostiek van de kwakzalver irrationeel is, zij berust voornamelijk op zogenaamde helderziendheid. Sommige kwakzalvers bekijken de iris van het oog en weer anderen hebben (zó maar!) voldoende aan een kledingstuk of een handschrift, zij behoeven de patiënt niet te zien, zij weten het zó wel I

Griezelreisjes met de rode HEKS

VOOR AMERIKAANSE TOERISTEN, die op aparte sensaties uit zijn biedt „de heks van Nottingham”, zoals de roodharige Dezhia Restivo wordt genoemd een heel aparte reis aan door Engeland. Zo'n vakantietrip kost 600 dollar en Het Vrije Volk heeft voor zijn lezers uit de doeken gedaan, wat men daar zo al voor krijgt. Overnachting in eerste klasse hotels, maar overdag

„Stonehenge, daar heeft iedereen zo ongeveer wel eens van gehoord. Druïden genieten vooral dank zij de stripfiguur Asterix een grote bekendheid. 'Toch zullen mijn vakantiegangers van de ene verbazing in de andere vallen als wij Stonehenge aandoen. Ik heb een afspraak gemaakt met de Opperdruïd in Londen. Er zal een eigenaardig potje voor hen op het vuur staan, dat belooft ik,' vertelt Dezhia opgetogen.

Een hele dag mogen de reizigers zoekbrengen bij de VVS (Vereniging Voor Spiritisten). Daar kunnen ze contact opnemen met Franz Liszt en andere componisten via het beroemde medium Rosemary Brown. Als ze hun eigen dierbaren willen spreken, kan dat ook. De beroemde natuurgenezer Harry Edwards krijgt ook een drukke dag.

Terug in Londen volgt een lezing door de Aetherius Vereniging over Vliegende Schotels. 'Dat is belangrijk want onderhand heeft iedereen wel eens zo'n ding gezien,' zegt optimistisch heksje Restivo. 'Meteen daarop gaan we met een bus in Wales kijken, want daar heb ik zelf onlangs een vliegende schotel waargenomen. De kans zit er dik in dat zoiets daar vaak voorkomt.' Van Wales gaat de tocht



REISPILLEN

KUNNEN WE REISPILLEN aan kleine kinderen geven? Mogen chauffeurs ze innemen? Kunnen we er alcohol bij drinken? Mogen zwangere vrouwen ze gebruiken?

Dit zijn vragen die de Consumentenbond zich stelde over de pillen tegen wagen-, zee- en luchtziekte. Uit het juni-nummer van de Consumentengids blijkt dat bij diverse merken reispillen vergeefs naar het antwoord gezocht werd. En wanneer er antwoorden waren, liepen deze nogal uiteen. De Consumentenbond hoopt, dat de officiële registratie van dit soort geneesmiddelen hierin eenheid zal brengen.

naar Glastonbury, waar de Graal en de Ronde Tafel van Koning Arthur hun sporen hebben nagelaten.

Op rustdagen in Londen kunnen de magische trippers nog meer mystici ontmoeten, mensen die de hand lezen, kaartleggers, helderzienden, koffiedikkijksters en zelfs een vrouw die de toekomst voorspelt uit een handje zand. 'Het is een oude, Egyptische methode. De vrouw die deze kunst beheerst, heeft het in visioen geleerd. Niemand ter wereld kan het. Een unieke stunt.' Als alles meezit en de nachtmerries het reisgezelschap niet al te zeer uitdunnen, worden er ook nog een paar gegarandeerde spookhuizen in het reisschema opgenomen. In een ervan zal de nacht worden doorgebracht. Als het Vliegend Tapijt weigert, keren de toeristen - naar Dezhia hoopt dol-enthousiast - per vliegtuig naar de V. St. terug.

Willem van de Moosdijk zag af van beroep

WILLEM VAN DE MOOSDIJK heeft het beroep ingetrokken, dat hij had ingesteld tegen het vonnis van de politierechter te 's-Hertogenbosch. Deze had hem een boete opgelegd van 5000 gulden, subsidiair een maand hechtenis, waarvan 2500 gulden of twee weken hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Hij stond, zoals men zich zal herinneren, terecht wegens „het vestigen en in stand houden zonder vergunning van een kleinhandel in drogisterijartikelen in Hoogeloon tussen januari en maart 1969 en op 14 juli 1970, subs. het verkopen van hoeveelheden kruiden.”

De zaak van de kruidendokter zou eind maart in hoger beroep dienen voor het Bossche gerechtshof. Nu de kruidendokter zijn beroep ingetrokken heeft betekent dit dat het vonnis van de politierechter onherroepelijk wordt.

Toverdokter Khotso Sethoentsa is 91, maar nog voor geen "kleintjes" vervaard

DE 91-JARIGE toverdokter Khotso Sethoentsa, in het Zuidafrikaanse Bantoestan Transkei klaagt, ofschoon multimiljonair, ook al over de duurte. Hij vindt de vrouwen zo duur. En hij is tot oordelen bevoegd, deze gedrongen grijze man, die altijd met een toverwandelstok uitgaat. Want Khotso Sethoentsa is met 23 vrouwen gehuwd.

Hij beschikt over nog meer. Hij zegt de macht over leven en dood te hebben en biedt deze te koop aan voor een prijs van ca. 2,5 miljoen gulden. En dat is een koopje, want in 1965 vroeg hij nog acht miljoen.

De toverdokter, die analfabeet is en het grootste deel van zijn miljoenen in kelders onder zijn paleis buiten het afgelegen dorp Loe-skisiki zou hebben opgeslagen, wordt door de bevolking van Transkei vereerd. Hij is daar een legendarische figuur. Maar ook hij kent zijn toverslagen. Toen hij

eerder dit jaar zijn 91ste verjaardag vierde met zijn 23 vrouwen en zijn meer dan 200 kinderen, onder wie 35 onder de tien jaar, vernam hij, dat een concurrent er veertig vrouwen op na hield. Prompt verklaarde hij, dat hij niet wilde wedijveren, „omdat vrouwen zo duur zijn.” Hij overweegt echter toch om er nog één vrouw bij te nemen.

Natuurlijk kent Sethoentsa vele wondermiddelen, waarvoor hij zich duur laat betalen.

★

Een van zijn geheime geneesmiddelen, „ibangalala” genoemd, wordt door Sethoentsa speciaal aanbevolen om het echtelijk geluk in stand te houden. Hij zegt, dat dit de gebruiker in staat stelt zeker twaalf keer per nacht liefde te bedrijven.

De oude toverdokter, die zijn woordje nog uitstekend weet te doen, drijft een florerende handel in genezende kruiden en tovermidde-

len. Bij verschillende gelegenheden heeft hij zijn rijkdom op tussen de 25 en 450 miljoen gulden geschat, maar een nauwkeuriger berekening stelt zijn bezit op 30 à 55 miljoen.

Men vertelt vreemde verhalen over de wijze waarop hij zijn fortuin maakte. Volgens een daarvan was zijn vader, Spellman Sethoentsa, koetsier bij de Zuidafrikaanse president Paul Kruger, die miljoenen in goud zou hebben verborgen voor zijn vlucht tijdens de oorlog in Zuid-Afrika. Sethoentsa zelf gelooft dit en zegt, dat zijn vader er bij was toen het fortuin werd begraven en dat hij doodgeschoten werd, opdat het geheim niet prijsgegeven werd. „Ik geloof dat ik het goud zou kunnen vinden,” zegt hij pertinent, „maar ik zou nooit pogen dit te doen, omdat de geesten mij dan niet welgevallig meer zouden zijn.” Zo verklaarde hij tegenover een Reuter-correspondent.

Bekeerde magnetiseur: Ik ben bevrijd

DE EVANGELISCHE OMROEP heeft in enige uitzendingen het optreden van het occultisme in Nederland belicht. Zo kwam op 7 mei, in de laatste uitzending, de magnetiseur Jongepier op het beeldscherm. Hij bleek bekeerd te zijn. Hij vertelde aan presentator Meindert Leerling, dat hij in de kring van zijn kerkelijke gemeente om zijn „gave“ hoog werd aangekeken. Zo in de zin van: Nu hebben wij ook zo iemand in ons midden, iemand die de „gave der genezing“ heeft.

Maar het optreden als magnetiseur deed een leegte in hem ontstaan, hij had er geen vrede mee en ging tenslotte contact zoeken met ds. Kraan te Rotterdam. Toen had hij, aldus zijn mededelingen in de uitzending van de Evangelische Omroep, ingezien, dat zijn gave niet uit den Here was, maar uit den boze.

„Ik ben bevrijd“, getuigde deze voormalige magnetiseur. „Men heeft de demonen uit mij weggenomen“.

Ds. Glashouwer uit Driebergen gaf tenslotte nog een commentaar op het occultisme in Nederland. Hij gaf als zijn oordeel te kennen, dat de astrologie vrij onschuldig lijkt, „maar door 't een kom je tot het ander, zoals tot het spiritisme“. Dat volgens Deuteronomium XVIII den Here een gruwel is. Ds. Glashouwer herinnerde er aan,

Geneesmiddelen-consumptie

MEN HEEFT BEREKEND, dat de binnenlandse consumptie van geneesmiddelen geschat kan worden op f 1 miljard per jaar. Volgens de laatst bekende gegevens - en dat betreft dan het jaar 1969 - werd aan consumptieve bestedingen door de Nederlandse gezinnen in totaal f 57,1 miljard gulden per jaar uitgegeven. Het geneesmiddelengebruik bedraagt derhalve 1.8 pct van de totale consumptie.

In guldens uitgedrukt neemt het binnenlandse geneesmiddel thans meer dan de helft van de consumptie in ons land voor zijn rekening. Het aandeel van de geïmporteerde geneesmiddelen wordt steeds groter.

dat dr. Abraham Kuyper van mening was dat het magnetisme iets was dat zó uit het Paradijs kwam, maar dat heel wat andere theologen het des duivels vinden.

Ds. Glashouwer zei nog dat het hem verbaasde „hoe slecht we in de kerken op de hoogte zijn met wat er aan de hand is met het occultisme“.

Wonderbaarlijke genezing na een jaar gevierd

BETSY VAN AERT-Diepstraten in het Brabantse Zevenbergen heeft onlangs de vlag uitgestoken. Ze vierde het eenjarig bestaan van haar wonderbaarlijke genezing door mevrouw Prinse-Corte, de wonderdoenster van Standdaarbuiten. Zoals men weet doet mevr. Prinse-Corte geen wonderen meer, de rechtbank heeft haar veroordeeld en ze heeft beloofd haar *hardhandige geneesmethoden te staken*.

Desalniettemin: de vlag ging uit bij Betsy van Aert en iedereen mocht komen feliciteren. In Het Vrije Volk zagen we er een plaatje van. De massage had destijds vijf minuten geduurd, vertelde Betsy van Aert en toen kon ze weer lopen. Mevrouw Prinse kwam zelf ook even overwippen uit Tilburg waar ze nu met een van haar (mannelijke) patiënten woont.

Ach, mevrouw Prinse - die was net zo gelukkig als Betsy van Aert, een goedlachse en 149 kilo wegende Brabantse. „Maar het knaagt aan me“, aldus de voormalige wonderdoenster, „dat ik dit werk niet meer mag doen. Alleen met een dokter zou het mogelijk zijn, maar die staan nog steeds niet bij me op de stoep“.

Adresverandering

Verzuim niet bij adresverandering even de wijziging mede te delen aan het correspondentieadres **Oranjelaan 6 te Hilversum!** Dan behoef U niet bevreesd te zijn één nummer van dit interessante maandblad te moeten missen.

Betuwse handoplegger Huib van Alphen overleden

TE ECHELD in de Betuwe is op 89-jarige leeftijd overleden de handoplegger Huib van Alphen. In augustus 1969 hebben wij, op bladzijde 50, een lang artikel gewijd aan deze figuur. Zelfs op zijn ziekbed „besprak“ hij zijn cliënten nog, wist Het Vrije Volk te vertellen.

Huib van Alphen was in de Betuwe een bekende persoonlijkheid. Duizenden mensen zijn in de loop der jaren bij hem geweest met allerhande kwaaltjes. Huib prevelde wat en bestreek ondertussen met zijn handen de zieke plaats. Ook kwamen er zenuwachtige scholieren die voor een examen zaten en vooral autorijders in spe aan Huib vragen of hij hun zou willen laten slagen. Boeren uit Echteld gingen wel naar Huib als er een paard of schaap kreupel was.

Toen Van Alphen 88 jaar werd, vertelde hij hoe hij er toe gekomen was om zijn praktijken als wonderdokter te gaan uitoefenen. Hij was een tijdlang woonachtig in Zuid-Afrika waar hij iets van de zwarte magie (of zal hij bedoeld hebben „magie der zwarten“?) zou hebben opgestoken. Hij kwam thuis en zijn zwager Jan van Wamel verstuurde zijn enkel. 'Ik ging er met mijn vingertoppen overheen en weg was de pijn', vertelde Huib toen.

Sindsdien verdiende hij de kost met *handoplegging*.

HOE HALF IS EEN HALVARET?

DE NIEUWE SIGARETTEN, Roxy met dual filter en Kelly halvaret, suggereren maar half zo schadelijk voor de gezondheid te zijn dan een normaal rokertje. Is dat waar? vroeg de Consumentenbond zich af. Daartoe werd het teergehalte van beide sigaretten onderzocht samen met dat van een gewone sigaret van dezelfde fabrikant, de Roxy speciaal. Resultaat: de Roxy met dual filter en de Kelly halvaret bevatten beide globaal een kwart minder teer dan de gewone Roxy speciaal.

Bestuur van de Vereniging tegen de Kwakzalverij: A. P. N. de Groot, **Arts** te Hilversum, **Voorzitter**; E. Mijnaerends, **Tandarts** te Amsterdam; Mevr. J. W. J. Vermeulen, Berkenrodestraat 23 te Haarlem, **Secretaresse**; L. Brest te Amsterdam, **Peningmeester**; Mr. J. E. Goudsmit, **Kantonrechter** te Haarlem; J. J. Aukema, **Dierenarts** te Steenwijk; Mr. J. D. van den Berg, **Vice-President Arrondissements-Rechtbank** te Arnhem; J. E. Bulters, **Apotheker, Farmaceutisch Inspecteur van de Volksgezondheid** te Zwolle; P. L. Stal, **Arts** te 's-Gravenhage; J. van Baak, **Dermatoloog** te Utrecht; J. M. de Haas, **Tandarts** te Heemstede; Mej. Drs. P. H. van Marle, **Apotheker** te 's-Gravenhage; J. W. Gosker, **Inspecteur van Politie** te Arnhem; J. Noord te Amsterdam.

Lidmaatschap van de Vereniging Incl. Maandblad min. f 10,-; voor studerende f 2,50. Adres voor het opgeven van leden en abonneés: Oranjelaan 6, Hilversum. Peningmeester: L. Brest, Argonautenstraat 19a, Amsterdam-Zuid. Postgiro van de Vereniging 32237 te Amsterdam. Gem. Giro K 1672.

DRUKKERIJ SYSTEMA N.V.
Amsterdam

BLZ. 30

Abonnement per jaar franco per post
bij vooruitbetaling f 10,-;
studerende f 2,50

Correspondentie Oranjelaan 6, Hilversum.