

# TEGEN DE KWAKZALVERIJ

REDACTIE-ADRES: J. Th. Balk, Keeverberg 54, Amsterdam-Z.

Opgericht 1 januari 1881

## Gipsafdruk kaak: strafbaar feit voor tandtechniker

WAAR PRECIES de grens ligt van bevoegdheden, waar het nog net techniek is, of niet meer en waar de medische ingreep begint, valt soms moeilijk te bepalen. Uitvoerig werd die grens bekeken op een recente zitting van het kantongerecht in Bergen op Zoom toen daar moest verschijnen de tandtechniker F. A. uit Roosendaal.

De tenlastelegging was, dat hij zijn bevoegdheden te buiten was gegaan door een gipsafdruk van een bovenkaak te maken. Zowel de officier van justitie, mr. J. van Woensel als de raadsman van A., mr. Hartoghs uit Roosendaal, hadden de zaak diepgaand onderzocht. De conclusie van mr. Van Woensel was duidelijk: er was een strafbaar feit gepleegd.

De raadsman stelde de vraag of men heden ten dage nog wel van een tandtechniker kan en mag verlangen dat hij precies weet tot hoever zijn bevoegdheden gaan. Hij droeg een reeks wetswijzigingen aan en trachtte daarmee te bewijzen dat zelfs de wetgever het niet meer zo precies weet en dat er in feite geen rechte lijn is in de wettelijke bepalingen op het gebied van de tandheelkunde. „Als we alle wettelijke regelingen inventariseren, dan blijkt dat de wetgever er zelf een warboel van heeft gemaakt,” zo stelde de raadsman. Hij verzocht daarom niet alleen om vrijspraak maar wilde eerst aanhouding van de zaak om de heer Spoelstra, secretaris van de Tandtechnische vereniging, te kunnen horen.

De officier van justitie, mr. Van Woensel, achtte dit niet noodzakelijk, omdat het verweer van de raadsman volgens hem al compleet was. Hij eiste een boete van f 500, waarvan f 200 voorwaardelijk. De kantonrechter ging geheel met mr. Van Woensel mee in zijn conclusies, maar veroordeelde de tandtechniker tot f 75 boete zonder meer.

## UW CONTRIBUTIE over het jaar 1970

ziet onze penningmeester gaarne tegemoet op  
postgiro 32237 of gemeentegiro K 1672 van  
onze vereniging

Lidmaatschap min. f 10; voor studerende f 2.50

*Uit proefschrift dr. J. F. Bakker*

## NWP VOERT EEN BELEID VAN GROOT- EN DIKDOENERIJ

HET GEHELE BELEID van de NWP (Ned. Werkgroep van Praktiserende Genezers) vertoont het beeld van groot- en dikdoenerij, waarvan bij nadere analyse niets overblijft. Aldus het oordeel van de Voorburgse huisarts dr. J. F. Bakker in zijn proefschrift over „Kwakzalverij en het onbevoegd uitoefenen der geneeskunst”. En hij vervolgt: Misschien is het haar daarbij ontgaan, dat zij de zaak van de onbevoegden en wel speciaal die van de magnetiseurs eerder schade heeft toegebracht dan gediend heeft.

Dokter Bakker wijst op de koersverandering, die tot gevolg had dat men de naam van de vereniging veranderde. Op 29 mei 1965 kwam de naam Ned. Werkgroep van Paranormale Genezers te vervallen. Dat was een gevolg van het streven tot aanpassing aan bestaande toestanden buiten onze landsgrenzen.

Men moest zich van het woord paranormaal ontdoen, waarmee men de trouwe lezer van het maandblad „Lichaam en Geest” ruim zeven jaar had geïndoctrineerd. De lezers moesten nu een hersenspoeling ondergaan en

daarbij kwam tenslotte de bekentenis voor de dag:

„omdat zelfs bij „genezing” door een magnetiseur enige paranormale (buitenzintuigelijke) invloed daarop niet evident is, althans niet aantoonbaar.”

Het voorbeeld voor de nieuwe koers is het Deutsche Heilpraktiker-geschaft. Vandaar ook de basisopleiding voor aspirant-natuurgenezer, waarmee men in september 1967 te Utrecht begon.

De heer Bakker breekt de staf over het maandblad Lichaam en Geest dat de NWP uitgeeft en geeft in zijn proefschrift een groot aantal citaten, wel sprekend genoeg voor de mentaliteit van dit blad. Daarin wordt wat men dan aanduidt als de officiële geneeskunde, aangevallen.

**Gerard Croiset**

BEHALVE DE NWP, sedert 1965 de afkorting van Ned. Werkgroep van Praktiserende Genezers, die op 1 april 1948 door Gerard Croiset werd opgericht zijn er nog een paar organisaties

**VERVOLG OP BLZ. 2**

# „GROOT- EN DIKDOENERIJ”

VERVOLG VAN BLZ. 1

academisch proefschrift over de Kwakzalverij de Nederlandse Fusie van Paranormale en Natuurgenezers.

In feite is deze op 1 januari 1968 opgerichte organisatie het verlengstuk van de in 1959 opgerichte Nederlandse Federatie van Paranormale- en Natuurgenezers. De Fusie telt 50 beroepsleden en 1500 sympathiserende leden. Deze vereniging geeft ook een tijdschrift uit, De Paranormale Genezer. In deze vereniging is, na ettelijke omzwervingen, ook de groep Gerard Croiset opgenomen. Croiset, oorspronkelijk oprichter van de NWP, had zich al na enige jaren uit deze organisatie teruggetrokken.

Een derde organisatie is de Nederlandse Vereniging voor Geestelijke en Natuurgeneswijze, die op 20 april 1966

werd gevormd. Deze vereniging telt volgens dr. Bakker, 30 beroepsleden en 1500 sympathiserende leden. De vereniging heeft de beschikking over een vakantie-oord, Pallieter genaamd. Daarin streeft men de doelstellingen van de vereniging na. Het tijdschrift van de vereniging heet De Geestelijke Genezer en draagt een sterk religieus karakter. Voorzitter van deze vereniging is de heer R. Elting.

De NWP, die jarenlang werd geleid door mr. dr. A. van Doorninck, en thans door pastoor Mullenders (die zoals wij in het decembernummer 1969 vermeldden onlangs nog werd veroordeld) is de grootste van de drie verenigingen. Het tijdschrift van de NWP, Lichaam en Geest zou zelfs een oplage van 20.000 hebben. Men treft er voortdurend uitlatingen in aan, geschikt om het vertrouwen in de officiële geneeskunde te ondermijnen.

## Mijnheer, weet gij, dat ge iedere minuut kunt doodvallen?

„ALFONS VAN GOUBERGEN is 57 jaar, vrijgezel en woont met zijn moeder in Hove (even ten zuiden van Antwerpen, dicht bij Berchem, red. M.t.d. K.). Hij betaalde van alle gekende slachtoffers de hoogste prijs voor een pakje kruidenthee: 180.000 frank voor een behandeling, die vijf jaar zou duren.”

Aldus een reportage in het Belgische weekblad De Post (het Kerstnummer) dat een boekje open doet over de praktijken, die Van de Moosdijk nog altijd uitoefent. De moeder vertelde dat men met een zekere Marcel (een handlanger van de Brabantse kwakzalver, die in Brasschaat, Dullingen 121, in een modieuze villa blijkt te wonen) naar Casteren was gereden. Van de Moosdijk zei: Ik doe het niet voor het geld, maar om u te genezen. Hij zat echter ondertussen te spelen met bankbriefjes, die volgens hem een miljoen gulden vertegenwoordigden. De moeder en zoon mochten kiezen uit drie soorten kruiden, elk van een andere prijs. „Ik zou dan wel de duurste nemen, zei mijn zoon, als ik dan zeker ben, dat ik daarmee zal genezen.” Bij thuiskomst betaalde men aan Marcel 180.000 fr. (ongeveer 13.000 gulden).

### Alfons beterde niet

ALFONS ECHTER, die bij het bezoek van de verslaggever in een ziekenhuis was opgenomen, beterde niet

en vroeg heel vriendelijk zijn geld terug, „met afhouding van de onkosten”. Vergeefs.

Het echtpaar Lembrechts uit de Elermanstraat te Antwerpen was ook naar Casteren gereden. De heer Lembrechts, gepensioneerd dokwerker is 68, zijn vrouw is 71. Zij zijn vier keer bij Van de Moosdijk geweest — het kostte hen 64.100 fr., zoiets als 5500 gulden. „Wij hebben gespaard voor onze oude dag en hebben alles aan hem moeten geven”, klagen de beide mensen. In maart 1968 gingen zij voor

## Altoos die Van de Moosdijk

het eerst naar Van de Moosdijk. De vrouw had krampen in haar benen en had te veel suiker in het bloed.

„Toen hij met mijn vrouw klaar was, richtte hij zich tot mij en vroeg mij mijn handen eens op tafel te leggen. Hij ging er langzaam over met zijn vingers, zette zich recht en keek vlak in mijn ogen. Opeens zei hij: „Mijnheer, weet gij, dat ge iedere minuut kunt doodvallen?”

De oude heer Lembrechts vertelde verder aan de verslaggevers, dat hij geweldig van die woorden was geschrokken en ook de kuur had genomen.

### Gedienstige burenen

De heer M. Eerenberg te Hilversum, die, zoals wij in ons vorig nummer

Altijd.....

„Gezien de onberekenbaarheid in het optreden, de vaagheid in tijd en ruimte en het gemis aan scherpheid van paranormale verschijnselen, merken wij op, dat, wanneer men zich bij het beroepsmatig medisch handelen uitsluitend daarop verlaat, dit altijd tot kwakzalverij leidt.”

Dr. J. F. Bakker in zijn academisch proefschrift „Kwakzalverij en het onbevoegd uitoefenen der geneeskunst”.



„Het raadplegen van onbevoegden kan (...) voor de patiënten ernstige financiële consequenties hebben. Wanneer in de voorwaarden van een ziektekosten-verzekering gesteld wordt, dat de verzekerde gehouden is zich onder geneeskundige behandeling van een bevoegd geneesheer te stellen en, zolang deze zulks nodig acht, onder diens behandeling te blijven en diens voorschriften op te volgen, dan zou het niet voldoen hieraan, namelijk door een onbevoegde te raadplegen, voor hem wel eens ernstige financiële gevolgen kunnen hebben. Het is ons niet bekend of de patiënten zich dit voldoende bewust zijn en of zulke gevallen zich wel eens hebben voorgedaan.”

Dr. J. F. Bakker in zijn academisch proefschrift „Kwakzalverij en het onbevoegd uitoefenen der geneeskunst”.

hebben vermeld een stroom van klachten uit België kreeg, nadat hij geïnterviewd was door een Antwerpse krant, vertelde aan De Post dat de klachten liggen van 9000 frank tot 340000 frank per persoon. De meeste klachten betreffen bedragen rond de 36.000 frank. Zo raakte een mevrouw Van Haverbeke uit Wilrijk een bedrag van 35.000 frank kwijt.

Toen haar man ziek was togen welmenende burenen naar Van de Moosdijk met een foto van de zieke. De buurvrouw kreeg een pak kruidenthee mee. De 35.000 frank moest mevr. Van Haverbeke van de burenen lenen — zij durfde niet te weigeren, om de kruiden in ontvangst te nemen, omdat de burenen anders zouden denken, dat zij niets voor haar man over had... Later is haar man nog eens, ernstig ziek, naar Casteren gebracht door „Marcel”. En over deze Marcel: leder, die met Marcel naar Casteren rijdt, wordt door hem netjes uitgevraagd en gepeild naar de kwaal, de plaats van de pijn en het financieel vermogen. Eens in Casteren aangekomen stapt hij eerst uit en gaat alles vlug overbrieven aan zijn „baas”. Die daarop de „helderziende” uithangt.

# WAT IS TOCH WEL DE WAARDE VAN EEN **Buste-verlakterij** HOROSCOOP?

door *mr. J. D. JACOBSON, Antwerpen*

MICHEL GAUQUELIN is beslist de grootste hedendaagse specialist op het gebied van de sterrenwielarij. In 1955 verscheen van hem een studie over de invloed der hemellichamen, in hun dagelijkse omwenteling; in 1966 een boek over de planetaire hereditieit en in 1967, in het Engels: „The cosmic clocks”.

Thans geeft de „Librairie Hachette” te Parijs, zijn laatste verhandeling uit onder de titel: „Songes et mensonges de l'astrologie” — het beste boek, dat ooit geschreven werd over dit onderwerp.

Na een beschrijving van de astrologen en hun cliëntèle, bewijst Gauquelin ons, op de schitterendste wijze, dat de horoscoop een anachronisme is, onverenigbaar met de kennis van onze tijd. Volgens hetgeen men noemt „de inclinatie van de ecliptiek”, kunnen de kinderen, die boven de poolcirkel geboren worden, d.w.z. boven 66 graden breedte, onmogelijk een horoscoop hebben.

Welk lot kunnen dan ook diegenen verwachten, die in Siberië, Alaska of Finland het levenslicht zien? Voorts verschenen, 2000 jaren geleden, de sterrebeelden van de Dierenriem niet op dezelfde plaats van de hemel als vandaag, ten gevolge van de precessie der nachteveningen. Ten derde zouden alle kinderen, in hetzelfde moederhuis, op hetzelfde uur geboren, precies hetzelfde levenslot moeten hebben, hetgeen niet het geval is. Dit zou reeds voldoende zijn, om de nutteloosheid te bewijzen van de astrologie.

## Beruchte misdadigers

MAAR GAUQUELIN heeft bovendien twee schitterende proefnemingen gedaan, om tot deze conclusie te komen.

Hij heeft aan een bekende astroloog de horoscoop gevraagd van tien beruchte misdadigers, natuurlijk zonder hun naam te noemen, zoals die van Dr. Marcel Petiot, die 27 mensen tijdens de Duitse bezetting vermoordde of die van de pastoor van Uruffe, die, in 1958, een meisje dat zijn minnares was, met haar kind om 't leven bracht. Al deze horoscopen waren radikaal vals.

Daarna heeft hij een aankondiging geplaatst in het Franse blad 'lci-Paris' van 15 april 1968 die als volgt luidde:

„Volkomen gratis! Uw ultra-persoonlijke horoscoop — een document van tien bladzijden — trek voordeel uit een unieke ondervinding. Zend naam, adres, datum en plaats van geboorte aan *Astral-Electronic - 8 rue Amyot-Paris V.*”

Aan de 150 personen, die op deze aankondiging reageerden stuurde hij dezelfde horoscoop. Maar niet de eerste de beste horoscoop. Neen! Die van Dr Petiot, de grootste moordenaar van de bezettingstijd. Aan ieder der 150 personen, aan wie hij dit document toestuurde, vroeg hij, hem te zeggen, of zij zich wel terugvonden in deze horoscoop, die hun gratis was toegezonden. 94% der antwoorden was positief.

Op een tweede vraag, of deze mening gedeeld was door de familie van de belanghebbende, was het antwoord van 90% bevestigend.

Ik raad U dan ook ten sterkste aan, dit voortreffelijk werk te kopen, waarin U onomstootbare bewijzen zult vinden, dat alle astrologen bedriegers zijn en afzetter.

VORMO-MAMM adverteerde dat met het preparaat van deze naam een blijvende buste-verbetering kon worden verkregen. Vergroting en versteviging met kuur A, vermindering en versteviging door kuur B. De adverteerder beweerde dat het middel sinds twintig jaar door tienduizenden vrouwen was beproefd. Natuurlijk met succes. Een onderzoek van de Nederlandse Consumentengids heeft uitgezonden, dat het preparaat uitsluitend bestaat uit Arabische gom. Dat heeft geen enkele uitwerking op de buste.

De commissie tot handhaving van de Nederlandse Code voor het Reclamewezen heeft na dit onderzoek van de consumentenbond aan de advertentiemediagadviceerd om geen advertenties voor Vormo-Mamm meer te aanvaarden.

In de advertentie werd bovendien verklaard dat er geen hormonen in zaten. De codecommissie heeft overwogen dat wetenschappelijk vaststaat dat verbetering van de buste uitsluitend door toepassing van sommige hormoonstoffen en in bepaalde gevallen kan worden bereikt. De adverteerder is in gebreke gebleven ook maar enige aanduiding te geven die het aannemelijk kunnen maken dat zijn preparaat de aangewezen werking bezit: de reclame-uiting is niet overeenkomstig de waarheid.

## En voor pastoor Mullenders is hier een boek om van te smullen

EEN VERNIETIGEND oordeel over een onlangs in Engeland verschenen boekje over parapsychologie lazen we in The Times Literary Supplement. Het is het boek van Hans Holzer, die natuurlijk niet meer over parapsychologie spreekt maar de Engelse modeafkorting ESP bezigt: de afkorting voor Extra Sensory Perception oftewel buiten-zintuigelijke gewaarwording. Zijn boek heet ESP and you, het werd uitgegeven door Leslie Frewin en kost 30 shillings.

„Het zou moeilijk zijn om een beter model te vinden voor gezaghebbend gebrek aan accuratesse dan dit boek,”

schrijft de recensent. Holzer maakt geen verschil tussen bewustzijn en energie en verklaart, dat de menselijke persoonlijkheid „een electro-magnetisch veld” is.

Vermoedelijk zal pastoor Mullenders, voorzitter van de NWP wanneer hij dit leest in zijn handen wrijven van genoegen omdat zijn theorieën bevestigd worden door de heer Holzer, die verder van een electroencephalogram veronderstelt, dat het gedachtegolven registrert. In werkelijkheid spoort het encephalogram bepaalde ritmen van de hersenen op, die met de algemene geestelijke gesteldheid van de persoon in verband kunnen worden gebracht. Holzer

verklaart voorts, dat proeven met de kooi van Faraday hebben bewezen, dat „psychische talenten” „elektrisch van karakter” waren. Zulke experimenten hebben, zegt de recensent, juist precies het omgekeerde aangetoond!

Dr. L. L. Wasiljew (die zeker niet meer, zoals de heer Holzer veronderstelt „hoofd van het parapsychologische laboratorium te Leninograd” is, tenzij hij heen en weer reist van de Elysesse velden) nam dit ook aan. Voor zijn dood werkte hij aan een hypothese, dat telepathische boodschappen werden overgebracht door een nog niet bekende vorm van energie.

## Klopte niet....

## HEKSERIJ LEIDT IN AMERIKA TOT BLOEDIGE ABERRATIES

MEN HOORT zo voor en te na wel eens dat een helderziende, wanneer iemand is zoekgeraakt, iets ziet dat tot de opsporing zou leiden. Wat komt daarvan terecht? Het volgende bericht uit Veluws Nieuws van 2 december 1969 spreekt duidelijke taal: er klopte n i e t s van wat Gerard Croiset meende te zien, zie hier het bericht:

De Apeldoornse politie heeft in de afgelopen dagen grote zoekacties georganiseerd naar de 73-jarige Lubberts, die sedert 28 november wordt vermist. Het is bekend, dat de bejaarde man, die aan aderverkalking lijdt, veel in de bossen wandelt. Hij werd al enkele keren eerder vermist, maar toen slaagde men er steeds in hem te vinden. Thans bestaat grote onzekerheid over zijn lot.

Nadat op de avond van de verdwijning reeds de eerste zoekacties waren ondernomen, heeft de politie de volgende dag, bijgestaan door 70 manschappen van de marechaussee, een onderzoek ingesteld in het bosgebied tussen de spoorlijn en het Asseltse Pad.

Op de daarop volgende dag hebben zes politiemensen het bosgebied in de omgeving van de Julianatoren en het waterleidingstation aan de Amersfoortseweg doorzocht, ook weer zonder resultaat.

**Men ging in dit gebied zoeken, omdat de helderziende Gerard Croiset aan de familie had medegedeeld, dat de man zich in de omgeving van een groene keet bij de voormalige uitspanning Prins Bernhardtoren moest bevinden. Hoewel de politie in dit soort gevallen slechte ervaringen heeft met helderzienden, meende zij toch aan het verzoek van de familie te moeten voldoen. Zij toog er met zes man op uit om het door de helderziende aangegeven gebied te doorzoeken. Resultaat van deze zoekactie: geen vermiste man, maar ook geen groene keet, welke zich op het terrein zou bevinden.**

Ook werd het Orderbos aan een onderzoek onderworpen.

Een onderzoek langs het kanaal leverde evenmin resultaat op.

HET SATANISCHE RITUEEL bij de moord van de filmster Sharon Tate en haar gasten in Everly Canyon in Californië heeft de aandacht gevestigd op het bestaan van een complete heksen-kerk in San Francisco. Hekserij in allerlei vormen blijkt de laatste tijd zeer populair op menige universitaire campus in Californië. Het is duidelijk een modeverschijnsel, nadat de hippies zich aanvankelijk lieten inspireren door religieuze vormen uit het Oosten. Iets waarvan overigens het geloof in yoga, de verering van de Maharishi hier te lande al evenzeer getuigt.

Satanisme, zwarte magie, is de meest extreme vorm van hekserij — bij de dienst aan Satan ziet men een complete ommekeer van alle christelijke waarheden. De heksenkerk in San Francisco wordt geleid door een

### Tijgerbalsem - tuinen

DE TIJGER wordt verbonden met de idee van woeste kracht. Niet voor niets had de benzinereclame van „een tijger in uw tank“ zoveel succes. De man, die in Azië tijgerbalsem in de handel heeft gebracht heeft zich stellig rekenschap gegeven van de magische waarde van die naam en van de afbeelding, die het produkt vergezelt. Woeste kracht zou er van uitgaan naar de lijdende, die de balsem gebruikt (goed voor vrijwel elke kwaal!)

De man, die aan zoveel Aziatische tijgerbalsem wist te verkopen als een wonderzalf was de in Hongkong wonende Aw Boen Haw. Deze succesvolle Chinese zakenman leeft niet meer, al wordt de wonderdoende zalf nog altijd verkocht. Wat Aw Boen Haw er mee wist te verdienen tonen de Tiger Balsemtuinen in Hongkong, waar men bizarre beelden aantreft van mensen, dieren, vogels en legendarische figuren. Er is ook een tijgerpagode. De Tijger Balsemtuinen vormen een van de toeristische attracties van Hongkong.

39-jarige hogepriester, dr. Anton Szandor Lavey, die vroeger criminoloog was, maar ook een tijd lang in een circus als dierentemmer optrad! Hij heeft zijn schedel kaalgeschoren en draagt een puntig baardje en een snor, wat hem een Mefistofeles-achtige aanblik schenkt.

De diensten van de „Eerste Satanische kerk“ te San Francisco worden gehouden in een kamer met zwartgeschilderde wanden en een rood plafond. Er staat een zwarte doodskist waarop een opgezette uil is gezet. Het „levende altaar“ wordt gevormd door een naakte vrouw, die overigens alleen tijdens de satansdiensten daar te vinden is. De Satanische kerk moet in de Ver. Staten 6000 volgelingen tellen. Tijdens de diensten worden altijd vervloekingen gevraagd door aanwezigen tegen personen, die zij een kwaad hart toe dragen. In 't kort: hier wordt zwarte magie gepleegd.

### Vallei des Doods

Hekserij in het algemeen blijkt zeer in de belangstelling te staan. Het is dus niet vreemd, dat deze mode ook was overgewaaid naar de vreemde hippiecommune in de Californische Vallei des Doods, die tot zulk een gruwelijke daden kwam. Maar naast deze losgeslagen, uiterst geperverteerde vorm van „Satanisme“ — de hippieleider Manson met zijn felle ogen liet zich al naar het hem goed dacht, Jezus of Satan noemen — zijn er in Amerika ook onschuldige radiatorbrieken over hekserij te beluisteren. En in Amerikaanse hogescholen worden cursussen gegeven over dit onderwerp...

De Engelse heksen hebben in lange tijd niets van zich laten horen. Wel kwamen zij vorig jaar in een wat minder gunstig daglicht te staan, toen het op sensatie beluste zondagsblad News of the World openbaarde dat de riten van de heksen-kringen een vrijbrief vormden voor seksueel vertier. Wat ons niet verbaast, zomin als het onze verwondering wekt, dat men dat niet aan de grote klok hangt.

Bestuur van de Vereniging tegen de Kwakzalverij: A. P. N. de Groot, **Arts** te Hilversum, **Voorzitter**; E. Mijnenarends, **Tandarts** te Amsterdam; Mevr. J. W. J. Vermeulen, Berkenrodestraat 23 te Haarlem, **Secretaresse**; L. Brest te Amsterdam, **Penningmeester**; Mr. J. E. Goudsmit, **Kantonrechter** te Haarlem; J. J. Aukema, **Dierenarts** te Steenwijk; Mr. J. D. van den Berg, **Rechter** te Arnhem; J. E. Buitter, **Apotheker, Farmaceutisch Inspecteur van de Volksgezondheid** te Zwolle; P. L. Stal, **Arts** te 's-Gravenhage; J. van Baak, **Dermatoloog** te Utrecht; J. M. de Haas, **Tandarts** te Heemstede; mej. drs. P. H. van Marle, **Apotheker** te 's-Gravenhage; J. W. Gosker, **Inspecteur van Politie** te Arnhem; J. Noord te Amsterdam.

Lidmaatschap van de Vereniging incl. Maandblad min. f 10,—; voor studerende f 2,50. Adres voor het opgeven van leden en abonne's: Oranjelaan 6, Hilversum. Penningmeester: L. Brest, Argonautenstraat 19a, Amsterdam-Zuid. Postgiro van de Vereniging 32237 te Amsterdam. Gem. Giro K 1672.

DRUKKERIJ SYSTEMA N.V.  
Amsterdam

BLZ. 4

Abonnement per jaar franco per post  
bij vooruitbetaling f 10,—;  
studerende f 2,50

Correspondentie Oranjelaan 6, Hilversum.