

# TEGEN DE KWAKZALVERIJ

REDACTIE-ADRES: J. Th. Balk, Keeverberg 54, Amsterdam-Z.

Opggericht 1 januari 1881

## MOTIEVEN

OP 9 DECEMBER 1965 heeft staatssecretaris Bartels de commissie-Peters geïnstalleerd, die, zoals men weet tot taak heeft de regering te adviseren of aan „genezers” een zekere, beperkte bevoegdheid moet worden gegeven. In zijn installatierede heeft de staatssecretaris toen gewezen op de vraag of de overheid haar taak om de mens tegen zichzelf te beschermen kan volbrengen, door hem toch een zekere vrijheid te laten behandeling te zoeken, daar, waar hij zulks wenst.

De commissie bestudeert blijkbaar nog altijd dit vraagstuk. Het is de vraag of zij ooit tot een verantwoord advies kan komen, zonder dat zij de beschikking heeft over een antwoord op de belangrijkste vraag, namelijk wáárom het publiek naar kwakzalvers loopt. Dat weten wij niet, dat weten de leden van de staatscommissie-Peters niet. Men kan ten hoogste gissingen maken.

Het is duidelijk, dat ook sociale factoren een woordje meespreken bij de beslissing of iemand zijn heil toevertrouwt aan een „genezer”. En psychologische redenen. Maar tot nu toe is noch door de overheid, noch door een andere daarvoor in aanmerking komende instantie een onderzoek in deze richting ingesteld. Over het wáárom weten wij veel te weinig! Weet ook de staatscommissie-Peters veel te weinig! En de hedendaagse enqueteringstechnieken zijn langzamerhand zó ver gevorderd, dat het mogelijk moet zijn een duidelijk en ondubbelzinnig antwoord te krijgen op de vraag: welke motieven bewegen de mensen die naar kwakzalvers gaan.

Het wordt nu heus tijd, dat eens aan een dergelijk onderzoek wordt begonnen. In de Ver. Staten is onlangs een fors bedrag uitgetrokken voor een grootscheeps onderzoek in deze richting. Waarom is dat hier te lande nog niet geschied?

Zouden wij weten, waarom een deel van het publiek zijn heil zoekt bij genezers, dan zou de strijd tegen de kwakzalverij met één slag een enorme ruk vooruit kunnen maken.

## Contributie wordt in 1969: f 10.—

DE CONTRIBUTIE VAN de Vereniging tegen de Kwakzalverij zal met ingang van 1 januari 1969 f 10.— bedragen. De kleine verhoging was noodzakelijk omdat het aantal leden wat is achteruitgegaan en de kosten een voortdurende stijging vertonen. Tot de verhoging is besloten op de jongste ledenvergadering, op 27 april te Amsterdam gehouden. Tegen een gereduceerd tarief kunnen studenten aan universiteiten en zij, die een opleiding volgen voor paramedische en sociale beroepen, het lidmaatschap verwerven. Zij behoeven slechts f 2.50 te betalen.

De penningmeester, de heer L. Brest, bracht op de vergadering het financiële jaarverslag uit. Er is een batig saldo van f 433.19. De kascommissie had de boeken in orde bevon-

den. De heer Brest werd van zijn beleid gedéchargeerd. Hieronder laten wij de staat van baten en lasten over 1967 volgen.

	Uitgaven	Ontvangsten
Contributie .....	f	f 6986,20
Abonnementen .....	f	f 427,78
Maandblad .....	f 6361,13	
Vergaderingen .....	f 221,90	
Diverse kosten .....	f 62,75	
Incassokosten .....	f 142,60	
Secretariaat .....	f 187,80	
Kleine kas .....	f 12,50	
Reorganisatie .....	f 435,—	
Lezingen .....	f 158,45	
Rente .....	f	f 601,34
Batig saldo .....	f 433,19	
	f 8015,32	f 8015,32
<b>Financiële positie</b>		
Postgiro .....	f 5811,09	
Gemeente giro .....	f 1339,25	
Rijkspostspaarbank .....	f 779,53	
Hollandse Bank Unie .....	f 13431,23	
Deposito Gemeente giro .....	f 2500,—	
	f 23861,10	

## T \* H \* E \* R \* A \* P \* I \* E

UITERAARD HEEFT ONS artikel in het aprilnummer over de handel in geneesmiddelen van de NWP en de adviezen, die cursisten van deze werkgroep krijgen de nodige aandacht getrokken. Het onderstaande knipten wij uit het Algemeen Handelsblad, dat er boven zette „Therapie”:

Sedert eind 1965 beaadt de staatscommissie-Peters zich over de vraag of aan magnetiseurs, natuurgenezers en dergelijke, een zekere beperkte bevoegdheid moet worden gegeven. In deze commissie zijn de onbevoegde genezers vertegenwoordigd door de Larense advocaat mr. Kruseman, die nauwe relaties onderhoudt met de te Hilversum gevestigde Nederlandse Werkgroep van Paranormale genezers, de NWP (De werkgroep noemt zich sedert enige tijd Werkgroep van Praktiserende Genezers, Red. M.t.d.K.). Een van de door mr. Kruseman genoemde argumenten is, dat de officiële geneeskunde vooral een orgaantherapie is, ter-

wijl de onbevoegden zich juist met de hèle mens bezig houden. Daarbij letten zij derhalve niet alleen op het zieke orgaan, maar op de hele persoonlijkheid van de zieke mens!

Het Maandblad tegen de Kwakzalverij geeft er een voorbeeld van hoe dat in de praktijk gaat. In Utrecht blijkt een basiscursus van de NWP te worden gegeven aan adspirant-natuurgenezers en daarbij treedt een zekere heer Bogaards uit Numansdorp op als docent.

De cursisten passen het geleerde direct in de praktijk toe. Dit lijkt, althans in de ogen van de buitenstaander, misschien wat al te voortvarend, maar de cursisten kunnen altijd terugvallen op hun docent, aan wie schriftelijke vragen gesteld kunnen worden. De cursisten blijken nergens voor uit de weg te gaan, of het nu nier- en galstenen zijn, of maagzweren en uiteenlopende typen bloedingen. De NWP verschaft voor dit alles de geneesmiddelen als: Aver-

sio, Postula, Mostatie en Cartio.

Een cursist stuitte op een moeilijk geval. Hij had een oude heer met prostaatvergroting het plantextract Purgor voorgeschreven. Afgrijpselijke bloedingen waren het gevolg en de patiënt durfde de Purgol eigenlijk niet meer te gebruiken. Wat nu vroeg de cursist-fysiotherapeut aan zijn leermeester. De docent aarzelde niet: stug doorgaan met Purgol, adviseerde hij, want er moet naar zijn mening een andere oorzaak voor de bloeding zijn dan het bewuste Purgor.

Zo ziet men, het gaat niet om een enkel orgaan, het gaat om het totale lichaam. Wolt Ihr die totale Genesung? In het Maandblad tegen de Kwakzalverij treft men een uitspraak aan van de directeur van de NWP, de heer Van der Plaats, die er nog eens op wijst dat natuurgenezers hun kunst van het genezen in de allereerste plaats als een apostolaat beschouwen.

Wetenschappelijk niet-verantwoorde gezondheidsbemoeyenis is KWAKZALVERIJ

## Parapsychologie kan niet tegen het kille laboratoriumlicht

ALS EEN PENDANT van een lezing, die prof. dr. W. H. C. Tenhaeff uit Utrecht voor de gemeenschap Zeist van het Humanistisch Verbond over parapsychologie en para-normale gaven hield, sprak onlangs de heer D. Uitterdijk voor hetzelfde gezelschap. Hij noemde zijn onderwerp „Parapsychologie-wetenschap of bijgeloof.”

De heer Uitterdijk liet zijn toehoorders niet lang in het onzekere omtrent zijn mening. Hij liet niets aldus lezen wij in de Nieuwe Zeister Courant van de heilige parapsychologische huisjes heel en bracht alle wonderdokters, wonderdoeners, helderzienden en telepaten om hals.

De spreker begon de kranten te hekelen. Die zouden veel ophef maken over de schijnbare successen van „zieners”, maar er met geen woord van reppen, indien die successen later doodgewoon boerenbedrog bleken. Als voorbeeld koos de heer Uitterdijk de woning in Rijssen, waar voor enige tijd steeds de wijzers van de klok op mysterieuze wijze verbogen werden. Iedereen kwam er aan te pas om dat fenomeen vast te stellen en de parapsychologen kregen koren op hun molen. De kranten gewaagden er volgens de heer Uitterdijk nauwelijks van, toen een ziek jongetje bekende, dat hij verantwoordelijk was voor die verbogen wijzers.

Er zijn drie groepen, die het geloof aan bovennatuurlijke gaven in stand houden. De heer Uitterdijk noemde in dit verband de krant, de groep van mensen, die zich door hun gevoel laten leiden en uiteraard de groep van de paragnosten zelf.

### Niet wetenschappelijk

DE HEER UITTERDIJK noemde de parapsychologie onwetenschappelijk en, doordat experimenten nimmer herhaald kunnen worden, ook oncontroleerbaar. Doordat de parapsychologie aan de psychologie wordt gekoppeld, verkrijgt het eerste een quasie wetenschappelijk sausje. De beoefenaren plegen onbewust, onderbewust of bewust bedrog. En wat het publiek betreft, de behoefte om aan wonderen te geloven, is bij intellectueel als bij ongeletterde even groot. Volgens de heer Uitterdijk kan de

parapsychologie het „kille laboratoriumlicht” niet verdragen.

Ons land telt 12.000 zogenaamde wonderdoeners. In de kringen van de paragnosten zelf houdt men het er op, dat van dit aantal „slechts” 500 bonafide zijn. Dat is dus èèn op de twintig. Wie toevallig bij zo'n echte wonderdokter terecht komt, moet dan nog maar afwachten of de man zijn „dag” heeft, want bovennatuurlijke gaven laten zich niet dwingen.

Het was uiteraard een onderwerp dat stof tot vragen stellen en gedachtenwisseling opleverde. Onder anderen werd de vraag gesteld in hoeverre de zelfsuggestie bij genezingen een rol speelt. De heer Uitterdijk erkende graag de heilzaamheid van zelfsuggestie en hij vertelde aardige voorvallen, waarbij eenvoudige aspirientjes die niet meer hielpen, rose werden gekleurd en dan hooggeprezen geneesmiddelen werden.

## Prof. Tenhaeff werd boos

DEZER DAGEN HEBBEN de arts D. Uitterdijk en ons bestuurslid, de heer J. W. Gosker voor de Ned. Vereniging van Huisvrouwen te Utrecht een lezing gehouden over paranormale „genezers”. De heer Uitterdijk belichtte het medische aspect.

Tijdens de ledenvergadering onlangs te Amsterdam gehouden vertelde de heer Uitterdijk, dat hij, nadat prof. Tenhaeff voor de gemeenschap Zeist van het Humanistisch Verbond over parapsychologie had gesproken, zijn standpunt zou vertolken. Dat, gelijk bekend, nogal wat afwijkt van dat van de emeritus-bijzonder hoogleraar Tenhaeff.

Prof. Tenhaeff bleek nogal boos te zijn; hij had vier bestuursleden opgebeld! Had hij geweten, dat de heer Uitterdijk ook zou spreken, dan zou hij er nooit aan begonnen zijn, zo liet de heer Tenhaeff de Zeister bestuursleden weten. Hij, Tenhaeff, hield ook geen lezing over huidziekten, en hij verwachtte dan ook niet dat dokter Uitterdijk over para-psychologie zou spreken.

De lezing van Prof. Tenhaeff te Zeist bleek overigens nogal teleur-

## Croiset en de moordenaar van King

(Ingezonden)

IK ONTVANG ZOEVEN een krantenknipsel uit de Nieuwe Limburger van 7 april, waarin met grote letters staat: Helderziende Croiset wijst flat van dader aan! 't Betreft de moordenaar van dr. Martin Luther King. 't Verslag begint met de mededeling, dat Croiset enige malen bestendige hulp heeft verleend aan Amerikaanse politie-autoriteiten, volgens zijn zeggen. (Hij moet toch zijne reclame verzorgen). Het enige geval, dat ons bekend is, en waarbij zijn hulp niet door de politie, maar door de ouders van een vermiste werd ingeroepen, bleek voor hem een volledige mislukking. Dat betrof een vermist meisje te Kortrijk.

In het geval van dr. Martin Luther King heeft Croiset van de dader zelfs de grootte en de schoenmaat aangegeven. Wij zullen nu maar afwachten of er na de te verwachten aanhouding iets van klopt. En om nu ook eens voor helderziende te spelen — ik verwed er een goede fles om, dat men over de voorspelling van Croiset niets meer hoort, wanneer hij erneven geraden heeft. Klopt van zijn gis- en raadspelletje hier en daar wat, dan komt die Utrechtse hoogleraar uit zijn hoek, die zich nu voorlopig nog gedeekt houdt en dan heeft die weer een paranormaal geval, tot meerdere eer en glorie van hemzelf en van de heer Croiset.

Ah, propos, wij horen niets meer van zijn bandopnamevoorspelling. 'n Flop zeker?

St. Mariaburg - Ekeren, België  
J. SMANS (Josmak)

stellend, vertrouwden de toehoorders dokter Uitterdijk toe. Hetzelfde had de professor twintig jaar geleden ook al verteld. Geen wonder, aldus commentarieerde dokter Uitterdijk, de schijnwetenschap staat stil, want hij krijgt er niets nieuws bij!

En tegen de Academische Studierkring te Ameide heeft een boze prof. Tenhaeff gezegd, dat als dokter Uitterdijk kwam spreken, hij er niet aan zou denken om een voordracht over parapsychologie te komen houden.

(Elders op deze bladzijde een verslag van de voordracht van de heer Uitterdijk te Zeist gehouden).

# Strijker Cornielje heeft wachtkamer met 200 plaatsen

Komt u rustig nog eens hier met iemand die veel verstand heeft van muziek, breng een gewone viool die ingespeeld is mee en ik geef hem de klank van een Stradivarius. Indien het hout van deze viool niet geïsoleerd is, blijft deze klank er ook in. Aan het woord is de heer Georg Cornielje, sinds kort woonachtig in een riante bungalow aan de Slotlaan 16c te 's-Heerenberg. „Ik heb het éénmaal een Duitse musicus gedemonstreerd. De man was wild enthousiast toen hij de klank hoorde die uit de door mij bestreken viool kwam, mogelijk heeft Stradivarius dezelfde gave gehad als ik. Ik heb hier verder nooit bij stil gestaan, u bent één der eerste die ik het vertel.” De enigszins gezette, gemoedelijke 's-Heerenbergenaar, maakt niet de indruk te willen stunten voegt de schrijver van dit artikel over de 's-Heerenbergse wonderdoener er aan toe. Het artikel verscheen in het te Enschede verspreide „Huis aan Huis”.

## Door 'n dubbele muur

MEVR. CORNIELJE BLEEK bezwaar te hebben tegen al te veel mededeelzaamheid tegen een journalist, maar deze stelde haar gerust. En dan steekt Cornielje van wal. Hij heeft, zegt hij, door handoplegging al een miljoen mensen behandeld. Hij is geen magnetiseur. Uit zijn hand komen stralen die, volgens de heer Cornielje, de medici momenteel met technische apparatuur proberen te benaderen. Door deze handoplegging geneest hij de mensen van zeer uiteenlopende kwalen.

„De stralen die uit mijn handen komen gaan zelfs door 'n dubbele muur”. Werkt dit ook bij mensen die niet in uw kracht geloven? „Absoluut”, zo verzekert de heer Cornielje. Er zijn wel mensen ongevoelig voor de warmte die uit zijn handen uitstraalt, maar dit heeft niets te maken met het al of niet geloven in de gave van de heer Cornielje. Hij bleek bereid, zijn „krachten” tegenover de bezoekende verslaggever te demonstreren en ging hiervoor achter een dubbele muur staan. Hoewel we al dikwijls gehoord hebben van mensen die met hun handen iemand door een dikke muur kunnen bestralen, betekende het ondergaan van dit experiment voor ons een bijzonder vreemde ervaring aldus nog steeds de schrijver van het artikel, die een uur later nog „een warm gevoel” in de maagstreek had.

De heer Cornielje vertelde dat hij ook diverse journalisten van Duitse dag- en weekbladen een dergelijke „behandeling” heeft laten ondergaan en toonde een in het Duits geschreven boekje waarin Albert Verbeet schrijft over „Die heilende Hände von Georg Cornielje”. Het is een interessant boekje waarin de journalist allereerst verhaalt dat hij zijn reportage over de heer Cornielje ging schrijven omdat hij het waanzinnig vond dat zo veel mensen deze man bezochten in wiens gave hij absoluut niet geloofde.

Albert Verbeet vertelt door zijn contact met de vele mensen die bij de heer Cornielje genezing hebben gevonden, nu toch te geloven in de gave van de „strijker”. Hij besluit het boekje over „Die heilende Hände von Georg Cornielje” met het noemen van een enorm aantal mensen die door de heer Cornielje zijn genezen. De klachten waren enorm variabel: hoofdpijn, alle mogelijke rugklachten, maagzweren, verlammingen enz. enz. Zo is er ook een kind geweest dat in de oorlog bij een bomaanval zijn spraak verloor en door de heer Cornielje werd genezen.

## 500 mensen per dag

DE 48 JARIGE Georg Cornielje is een in Duitsland geboren Nederlander. Zijn vader had ook iets van zijn gave, maar dit was niet vermeldingswaardig. Dat er uit zijn handen een straling uitging openbaarde zich op 10-jarige leeftijd. Zieken merkten toen dat het hen bijzonder „goed” deed als de jeugdige Georg hen de hand oplegde. Geleidelijk aan groeide zijn „praktijk” die begon met het helpen van bekenden en uitgroeide tot het handopleggen van gemiddeld 500 mensen per dag. Omdat in het Duitse wetboek

## Vrijblijvend

DE ENGELSE SCHRIJVER Graham Greene, kort na de oorlog bekend geworden door zijn roman „De Kern van de Zaak”, liet eens op aandringen van de Indiase schrijver Narayan een horoskoop maken door een astroloog in India. Deze grote man voorspelde, aldus vertelt Daan van der Vat in *De Tijd*, dat Graham Greene zou sterven tussen zijn 60ste en 100ste jaar en „dat hij altijd voertuigen tot zijn beschikking zou hebben”.

staat dat een buitenlander geen zelfstandige praktijk mag uitoefenen, kwam de heer Cornielje met de justitie in aanraking.

Hij stelde zich toen, vertelt de verslaggever, vrijwillig beschikbaar aan de universiteitskliniek te Munster om een medische test te ondergaan op voorwaarde dat er naar aanleiding van het onderzoek een medische verklaring zou worden afgelegd voor de rechtbank. Het onderzoek werd geleid door professor Krichek van de universiteitskliniek. Voor de rechtbank verklaarde de professor later dat er uit de handen van de heer Cornielje een straling kwam die zeer zeldzaam was en dat het onderzoek voor hem zeer interessant was geweest.

(Let wel — dit alles tekent de verslaggever op uit de mond van de heer Cornielje, die violen „bestrijkt” en beweert al een miljoen mensen te hebben behandeld.)

## Diverse wachtkamers

OVER HET CONTACT met de medische wereld is hij toch (wij volgen de tekst in het Enschedese Huis aan Huis) bijzonder goed te spreken. Zelf adviseert hij de mensen altijd wel onder medische behandeling te blijven en in Duitsland kwam het voor dat een arts zich regelmatig door hem liet behandelen. Ook in Nederland komt 't wel voor dat doktoren hun patiënten naar hem sturen.

Het aantal keren dat iemand door hem wordt behandeld is zeer verschillend. De heer Cornielje heeft hier geen verklaring voor. Hij is van mening dat de straling die uit zijn handen komt door de jaren heen eerder sterker is geworden dan zwakker. Volgens Duitse medici zouden er op de wereld slechts 10 mensen zijn met de gave van de heer Cornielje. Momenteel oefent hij zijn praktijk voornamelijk uit aan de Slotlaan in 's-Heerenberg. In zijn bungalow heeft hij diverse wachtkamers, waarvan één met 200 zitplaatsen. Momenteel zit de 's-Heerenbergse „wonderdokter” in Zwitserland omdat hij ook daar vele van zijn patiënten heeft.

## Adresverandering

Verzuim niet bij adresverandering even de wijziging mede te delen aan het correspondentieadres Oranjelaan 6 te Hilversum! Dan behoeft U niet bevreesd te zijn één nummer van dit interessante maandblad te moeten missen.

**Mr. J. D. Jacobson:**

## KLEINE MAGNEETJES VERKLAARDEN „WONDEREN” VAN NELJA

(Ingezonden)

U WEET, MET welk een aandacht ik uw maandblad steeds lees, dat met zoveel moed en toewijding dezelfde bittere strijd voert als ik, tegen het steeds meer uitbreiding nemende bijgeloof.

Op blz. 18 van uw nummer van april 1968 staat een artikel over „Occultisme in de Sowjet-Unie”.

Hierin wordt gesproken van de wonderlijke begaafdheden van een zekere Nelja Michailowa, die, o.a. „voorwerpen naar zich toe kijken kan, een klok vlugger laten lopen en een kampasnaald rond laten draaien, door er naar te turen.”

Ik ken alle trucs van de goochelarij. Ik heb meer dan een halve eeuw aan het bestuderen en het boefenen ervan gewijd, hetgeen mij de graad van „Meester-Magiër” bezorgd heeft in verschillende landen.

Ik kan U dan ook met nadruk verzekeren, dat de „wonderen,” die deze vrouw vertoont, niets anders zijn dan elementaire goocheltrucs, die een kind vertonen kan.

Ik ben dan ook zeer verwonderd geweest, te vernemen, dat grote, Russische geleerden deze kinderachtigheden zeer ernstig bestudeerd hebben, en zelfs tot de conclusie gekomen zijn, dat Nelja „electrostatistische activiteiten” uitoefenen kan, en energie uitstralen kan, als gevolg van „sterke fysisch-chemische reacties”. (sic).

U weet zelf, geachte Heer, hoe de grootste geleerden zich door sluwe bedriegsters beet kunnen laten nemen, en U kent, zoals ik, hun namen en hun potsierlijke houdingen bij deze gevallen.

De Russische politie is echter minder naïef.

Zij had dan ook niet veel tijd nodig, om deze vrouw te ontmaskeren, en te ontdekken, dat haar „miraculeuse kracht” enkel en alleen te wijten was aan kleine magneetjes, die zij „op

intieme plaatsen” verborgen had.

Ik zou U zeer dankbaar zijn, terwille van de waarheid, dit aan de geachte lezers van uw maandblad mede te delen, en hun, ten andere, met mijn groeten, ter kennis te brengen, dat deze bedriegster reeds in 1964, onder de naam van Ninel Koelagine, tot enkele jaren gevangenis veroordeeld werd voor hetzelfde bedrog.

En zeggen dat het agentschap Tass, het agentschap Novosti en de hele pers van Moskou uitvoerig gesproken hadden over haar „macht” en over „de ontdekking van een onbekende kracht”.

Het zou om dood te vallen zijn van het lachen, indien de kwesties van het bijgeloof en het bestrijden ervan niet zo ernstig waren.

Antwerpen J. D. JACOBSON

## Celtherapie voor Kees van Dongen

ZO AF EN toe breiken berichten de pers over de nogal omstreden „celtherapie” van prof. Niehans. Begin mei kon men vernemen, dat de schilder Kees van Dongen zeer ernstig ziek was en aan longontsteking leed. Enige dagen later meldde het Algemeen Dagblad: De arts dr. F. L. L. M. Merkelbach is in zijn functie van voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor celtherapie in consult geroepen bij de Nederlandse kunstschilder Kees van Dongen, die vorige week met een longontsteking in een ziekenhuis te Monte Carlo is opgenomen.

De toestand van Van Dongen, die 91 jaar oud is, is zeer ernstig.

Dr. Merkelbach is inmiddels in Rotterdam teruggekeerd — aldus het bericht van de 7de mei. Mocht men andermaal een beroep op hem doen dan reist hij weer naar Monte Carlo. Dokter Merkelbach heeft Van Dongen vroeger ook behandeld.

## Jaarverslag verschijnt in druk

EEN BRABANTSE INTERNIST vroeg nadere gegevens over H<sub>3</sub>. Wij konden hem verwijzen naar de beruchte Aslan-therapie.

Is pijlstaart-olie een kwakzalversmiddel? Ja, kan onze vereniging aan een dagbladcombinatie mededelen, die via een persbureau om inlichtingen vraagt.

Een inwoner van Den Haag wenst informatie over een zekere „dokter Den Hoed” te Dordrecht. Onze vereniging kon hem berichten, dat met deze „dokter” de ex-rijwielhersteller, de z.g. kruidendokter A. J. de Hoet is bedoeld.

Dit is een kleine greep uit het vele werk dat in het afgelopen jaar door de Vereniging tegen de Kwakzalverij is verricht — men kan het lezen in het jaarverslag, dat binnenkort in druk zal verschijnen en aan de leden zal worden toegestuurd. Dit heeft de ledenvergadering van 27 april j.l. besloten.

Het uitvoerige jaarverslag van de secretaresse, mevrouw J. W. J. Vermeulen, werd op die vergadering goedgekeurd. De vereniging telt thans 883 leden. De secretaresse drukt er haar spijt over uit dat pensionering of verandering van werkkring er soms aanleiding toe is dat men zijn lidmaatschap opzegt. Wie meer tijd om handen krijgt kan zich juist bijzonder verdienstelijk maken jegens de vereniging door leden te werven!

„Uit het fet, dat veroudering als belangrijkste oorzaak voor de lichte teruggang in het ledental moet worden aangemerkt, moge de conclusie volgen, dat het werven van nieuwe leden uit een jeugdiger leeftijdsgroep een dringende noodzaak is”, aldus het jaarverslag.

Verder wordt in den brede ingegaan op zaken als de televisie-uitzending Opus 13, waarmee het bestuur zich intensief bezig hield in het verslagjaar.

Bestuur van de Vereniging tegen de Kwakzalverij: A. P. N. de Groot, **Arts** te Hilversum, **Voorzitter**; E. Mijnaerends, **Tandarts** te Amsterdam; Mevr. J. W. J. Vermeulen, Berkenrodestraat 23 te Haarlem, **Secretaresse**; L. Brest te Amsterdam, **Penningmeester**; Mr. J. E. Goudsmit, **Kantonrechter** te Haarlem; J. J. Aukema, **Dierenarts** te Steenwijk; Mr. J. D. van den Berg, **Rechter** te Arnhem; J. E. Buijter, **Apotheker, Farmaceutisch Inspecteur van de Volksgezondheid** te Zwolle; P. L. Stal, **Arts** te 's-Gravenhage; J. van Baak, **Dermatoloog** te Utrecht; J. M. de Haas, **Tandarts** te Heemstede; mej. drs. P. H. van Marle, **Apotheker** te 's-Gravenhage; J. W. Gosker, **Inspecteur van Politie** te Arnhem; J. Noord te Amsterdam.

Lidmaatschap van de Vereniging Incl. Maandblad min. f 7,50, voor studenten, verpleegsters, arts-, tandarts- en apothekersassistenten en kraamverzorgsters f 2,50. Adres voor het opgeven van leden en abonné's: Oranjelaan 6, Hilversum. Penningmeester: L. Brest, Argonautenstraat 19a, A'dam-Z. Postgiro van de Ver. 32237 te Amsterdam. Gem. Giro K 1672.

DRUKKERIJ SYSTEMA N.V.  
Amsterdam

**BLZ. 24**

Abonnement per jaar franco per post bij vooruitbet. f 7,50, voor studenten, verpleegsters, arts-, tandarts- en apothekersassistenten en kraamverzorgsters ..... f 2,50

Correspondentie Oranjelaan 6, Hilversum.